

Elke stap, elke tree
Die ik nader tot mijn doel
Neem ik meer wijsheid, ervaring mee.

Elke stap, elke meter
Die ik afleg op mijn pad
Voel ik mij sterker, veel beter.

Elke stap, elke berg
Die ik tegenkom en overwin
Voel ik de pijn, minder erg.

Elke stap, elke grens
Die zich kruist op mijn weg
Ervaar ik dieper, meer intens.

Elke stap, ook de laatste
Die ik zet op het eind
Geeft mij blijdschap, om 't dierbaarste.

Geschreven tijdens de tocht naar Rome.

Willem Umbach