

Een man gaat uit Den Haag op bedevaart  
Zijn eerste drijfveer: sportief tijdverdrijf  
Buiten lopen is uitstekend voor je lijf  
Hij voelt zich, zuidwaarts stappend, onbezwaard.

Al bij de Hoornbrug is 't of het pad iets openbaart  
'Ik ben pas mens wanneer ik streven blijf  
Een doel de doelloosheid van het bestaan verdrijft.'  
Hij houdt de pas in als hij 't silhouet van Delft ontwaart

Eens ging de blinde Machteld deze zelfde weg misschien  
Weg uit een stad waar voor haar niets meer was te zien  
Naar een Madonna die genade bracht

Kan het soms zijn dat deze zelfde kracht  
Nog werkzaam is op deze wandeling misschien  
En mij als Haagse pelgrim, mijn doel laat zien?

*KLaas van der Poel*