

In Mijn Gedachten

Ik loop onder de bomen in het bos
de koude druppels vallen op mijn huid
ik dans als een kind in het verse groene mos
en de vogels vliegen op met schril gefluit
en langs de paddenstoelen loop ik van hier naar daar
als een vlinder in de lucht, zo zweef ik en fladder ik maar

In de wind hoor ik jouw stem
in alles wat ik zie, ben jij dichtbij
ver over de grenzen, ver van de mensen
ja, ik hou van jou, mijn weg ben jij
vanavond ben jij bij mij

Ik zing om wat je mij aan liefde bood
jij geeft me kracht omdat je van me houdt
de liefde die ik voel, voel ik tot aan mijn dood
en in mijn dromen worden wij samen oud
de liefde is een wonder, kijk maar wat ze doet
nooit kan ik meer zonder want jij bent mijn eb en vloed

In de wind hoor ik jouw stem
in alles wat ik zie, ben jij dichtbij
ver over de grenzen, ver van de mensen
ja, ik hou van jou, mijn weg ben jij
vanavond ben jij bij mij

Herman van Veen (1945)