

Ik moet mijn reis nog reizen
mijn leven weer gaan
mijn moeder nog kussen
taal opnieuw leren verstaan.

Ik moet mijn lief nog ontmoeten
alles begint weer van vooraf aan
onze kinderen weer begroeten
wanneer zij komen en gaan.

Ik ben verstard in het heden
het verleden is te snel voorbij gegaan
nu ik zwerf naar het zuiden
wil ik de tijd bijna stil laten staan.

Wie nooit op reis gaat
komt nooit ergens aan
juist om thuis te komen
ben ik op reis gegaan.

Pieter Quelle (1943)