

Het was niet zo dat wij de weg kwijt waren,  
eerder was de weg ons kwijt, we hadden hem al  
lang verlaten. Keken nog om hoe hij licht  
en zeker met een bedoeling tussen de bomen  
omhoogging maar al gauw werd hij vaag en hoewel wij  
telkens in ons hoofd hem neerlegden daar  
gaat hij, zo komen wij terug

werd dat vanzelf steeds minder.

*Eva Gerlach*