

Een jaar geleden trokken Ineke en Albert Beekes over zo veel mogelijk onverharde paden, over een middeleeuwse handelsroute en in de voetsporen van de Romeinen vanuit hun woonplaats Amersfoort naar Rome. Zoals op hun blog [albertineke.wordpress.com](http://albertineke.wordpress.com) in woord en beeld is weergegeven, voelden zij zich steeds meer pelgrim worden. Eenmaal weer thuis raakt Albert enthousiast bij het idee om up-to-date beschrijvingen te gaan maken van bepaalde stukken van de route, zodat `anderen die kunnen lopen zonder steeds, of in ieder geval minder dan wij, te verdwalen.`

Uiteindelijk kiest hij er gelukkig voor om zijn belevenissen ook vast te leggen in het boek *Dwalen op de Via Roma*. Afgewisseld door cursiefjes waarin persoonlijke beschouwingen de reisbeschrijving afwisselen, maakt hij daarmee een prettig leesbaar boek. De gekozen route gaat door Duitsland over de E8, de Romantische Strasse, de Via Claudia Augusta en de Via degli Dei. Het laatste kwart van hun reis leggen ze af langs Assisi met behulp van de gids *Een Franciscaanse Voetreis*.

Inleidende hoofdstukken bieden zicht in de persoonlijke beweegredenen en de voorbereidingen die hij zich getroost voor het maken van deze tocht. Albert vraagt zich ook af of ze als toerist of pelgrim op pad zullen gaan. Het boek geeft een aardig beeld van de hoogte- en dieptepunten van hun pelgrimstocht. Onderwerpen als bekleding, zorgen over afdalingen en douches bij de overnachtingen worden afgewisseld met mislukte poste restante en bijvoorbeeld drinken en proviand. Vaak - misschien iets te - passeren zaken als blaren prikken, schoenen en gevoelige hakken. Ook blijkt dat deze `luxe` pelgrims veel plezier hebben beleefd aan alle eetpartijen: we krijgen van vele dagen de complete menu`s voorgeschoteld.

Aan het eind van zijn enthousiaste beschrijving komt Beekes terug op zijn gekozen ondertitel: *leren dat het altijd goed komt*. Na vele kilometers om- of teruglopen, na dichte deuren van overnachtingsadressen, na scheve hakken en doorgepriekte blaren blijken er altijd weer engelen op hun Via Roma te verkeren. Engelen zijn volgens hem personen die precies op het juiste moment verschijnen en hun de richting wijst, vaak zonder dat ze daarom vragen en dikwijls enkel met slechts een handgebaar. Het verdwalen blijkt daarnaast onderdeel van hun gehele ervaring. In het boek benoemt hij daarbij `het aangaan van een avontuur, de onzekere afloop, de ontmoetingen, de pijn, het doorzetten, de onrust voor wat er nog komen gaat, de hulp van anderen.`

Leuk om als lezer te mogen ervaren dat Albert tijdens deze reis heeft geleerd wat religie en de kerk voor hem betekenen en dat hij nu weet, dat hij helemaal niet wil voorkomen dat anderen kunnen verdwalen. Gelukkig schreef hij wel het boek *Dwalen op de Via Roma*, waarmee zijn ervaringen vooral toekomstige pelgrims een dienst kunnen bewijzen.

*Dwalen op de Via Roma*

*Leren dat het altijd goed komt*

Albert Beekes

€14.50

ISBN 978-90-820515-0-6

Te bestellen via [www.albert-beekes.nl](http://www.albert-beekes.nl)

Ben Teunissen