

vrijdag  
2 maart 2018  
14:00  
Wandellezingen



Als vrouw alleen op de Via Francigena

Everdiene Geerling

*Van Canterbury naar Rome*

“Is dat niet gevaarlijk?” is de eerste vraag die je krijgt als je vertelt dat je als vrouw alleen van Canterbury naar Rome gaat lopen. Waarom neem je vier maanden vrij om in je eentje in precies 100 dagen de Via Francigena van Canterbury naar Rome te lopen? Waarom ga je een dergelijk avontuur aan; wie en wat kom je daarbij tegen op je pad, en is dat nou echt gevaarlijk? De lezing is een persoonlijk verhaal, geïllustreerd met prachtige beelden van Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Italië.

### **Over de spreekster**

Everdiene Geerling raakt niet uitgepraat over pelgrimeren. Vol vuur en enthousiasme vertelt ze over haar eigen belevenissen. In het boek ‘Via via’ zijn de 100 dagelijkse verhalen te lezen, afgewisseld met mijmeringen en verhalen van meelopers. Na haar tocht van Canterbury naar Rome in 2010 besteedt ze vrijwel elke vakantie aan pelgrimstochten in Italië.

vrijdag  
2 maart 2018  
15:00  
Fietslezingen



Emo's reis, op de fiets in het spoor van abt Emo

Peter Molog

In het late najaar van 1211 verlaat abt Emo zijn klooster in het Noord-Groningse Romerswerf (Nijklooster) voor een reis naar Rome. Er is een conflict ontstaan over de schenking van de kerk van (Witte)Wierum aan de kloostergemeenschap van Emo. Omdat het probleem lokaal niet oplosbaar is, ziet Emo alleen een oplossing in een uitspraak van de Paus.

Op basis van de het beknopte reisverslag van Emo, reconstrueerde Dick de Boer de reis van dag tot dag. Zijn boek *Emo's Reis* is niet alleen een uitgebreid reisverslag, maar vooral een cultuurhistorische geschiedenis van 800 jaar. Het boek vormt voor Peter Molog de basis voor zijn fietstocht naar Rome.

De lezing bestaat uit drie delen.

Het eerste deel gaat over Emo, wie was hij en waarom nam hij die enorme omweg via Frankrijk. Hoe uitgebreid is het reisverslag van Emo en hoe kon Dick de Boer de reis per dag reconstrueren?

Het tweede deel gaat over het ontstaan van de fietsreis. Welke routekeuzes zijn er gemaakt?

Welke problemen zijn er om een 800 jaar oude reis te maken in een modern landschap?

Welke gegevens zijn er beschikbaar voor de fietser? En wat is het verschil met andere routes naar Rome?

Het laatste deel gaat over de tocht zelf. Peter geeft een beeld van de route met foto's en waar nodig hoogteprofielen.

## Over de spreker

Peter Molog maakt al jaren lange fietsreizen in Europa. Na het verschijnen van het boek van Dick de Boer, begon het puzzelen Emo's reis in een fietstocht om te zetten. Uiteindelijk besloot hij in 2015 zelf de tocht naar Rome te maken. Dit leidde op een aantal punten tot verbetering van de route.

<http://emosreis.eu>

zaterdag

3 maart 2018

15:00

Navigatie, fotografie en veiligheid



## De Walserweg

Fokko Bos (Pied á Terre)

*in het voetspoor van een oud bergboerenvolk door de Alpen*

*De Walserweg is in juni 2010 geopend en heeft een lengte van meer dan 300 km. Je loopt over historische wegen, door alpiene landschappen en door karakteristieke Walser dorpen in de regio Graubünden. Van San Bernardino via Hinterrhein, Vals, door het Safiendal, Obermatten, het Avers en verder via Val Faller, Alp Flix, Jenisberg, Davos, Arosa, Klosters en St. Antönien naar het Walser Brand (Oostenrijk) in Vorarlberg.*

*De Walsers stammen af van de Germanen, zij spreken een Duits dialect, het Walserduits. In de Middeleeuwen breidden ze zich vanuit Wallis over grote delen van Zwitserland, Noord-Italië, Liechtenstein en Oostenrijk uit. De cultuur en spraak van de Walsers is tot op de dag van vandaag gedeeltelijk behouden. Hun architectuur kenmerkt zich door de typische houten huizen en de door hun aangelegde Walser-wegen.*

*Tijdens het wandelen op de Walserweg kan je kennismaken met deze typische Walsercultuur: typische Walser gerechten, een bezoek aan een regionaal museum of een traditionele kaasmakerij. Meer informatie over het wandelpad en de Walsers vind je op [de website \(link is external\)](#). **De route** De tocht is onderverdeeld in 19 etappes. Je kan in iedere etappeplaats starten, enkele etappeplaatsen zijn San Bernardino, Vals, Safiental, Klosters en Arosa.*



zaterdag 3 maart en zondag 4 maart 2018 12:00  
Zwitserland Zaal



Van noord naar zuid door de Zwitserse Alpen

Peter de Rijk en Annemarie Verhallen

Voor veel vakantiefietsers op weg naar het zuiden lijken de Zwitserse Alpen een serieuze barrière. Maar als je door de Ardennen of de Eifel bent gefietst, lukt het vast ook wel om de Gotthardpas, de Splügenpas of de Albulapas met de fiets te tackelen.

Peter de Rijk en Annemarie Verhallen vertellen over drie schitterende routes dwars door Zwitserland, die vanuit Basel en Zürich in het noorden in ongeveer een week naar de mediterrane Zwitsers-Italiaanse meren voeren. Verder geven ze praktische tips over overnachten, zoals "slapen in het stro" op Zwitserse boerderijen, en fietsvervoer in trein en bus.

## **Over de sprekers**

Peter de Rijk en Annemarie Verhallen zijn enthousiaste reizigers en verkennen de wereld het liefst per fiets. Ze reizen met lichte bepakking en vinden het leuk een fietsroute met een thema te volgen, zoals een pelgrimsroute of een route langs een rivier of historische grens.

Deze lezing wordt je aangeboden door vereniging de Wereldfietsers.

<http://www.dewijde wereld.net/>

zaterdag 3 maart en zondag 4 maart 2018 16:00 Wandellezingen



Via Romea Germanica

Riet van Laake & Guus Wesselink

*Van Innsbruck naar Rome, één van de vele wegen die leiden naar Rome.*

De Vier Vrije Voeten, Guus Wesselink en Riet van Laake, vertellen over de basics van het lange-afstandswandelen aan de hand van hun avontuurlijke voetreizen naar Rome. Onder andere voettochten over de Alpen vanuit Innsbruck (800 km) en vanuit 's-Hertogenbosch (2000 km). Guus en Riet praten openhartig over hun relatie, over bijzondere momenten en over de prachtige plekken op de wandelwegen, nemen je aan de hand van foto's mee naar die indrukwekkende wandelingen en wellicht naar enkele andere tochten in Italië en Duitsland. Naast de beeldende vertellingen over de dagelijkse trajecten met volle bepakking, komen ook de praktische zaken aan bod zoals: de route, de rugzak, wat neem je mee, wat laat je thuis, schoenen en nog veel meer.

### **Over de sprekers**

Guus en Riet zijn enthousiaste pelgrims. Ze hebben in vier jaar tijd inmiddels acht routes gelopen. Over hun tochten hebben ze twee boeken geschreven. Deze zijn na afloop tegen een speciaal tarief verkrijgbaar.

<http://www.viervrijevoeten.nl/>

zondag

4 maart 2018 16:00 Fietslezingen



Een Burnout duurt langer dan een pelgrimstocht

Henk Nijland

Toen Henk Nijland zijn werkzame leven overdacht kwam hij tot het besef, dat er altijd iemand is die zegt wat je moet doen. Hij wilde nu wel eens vier weken alleen beslissen, niets moeten en onthaasten. 'Ja maar', is de meest gehoorde inleiding om 'nee' te zeggen. Henk maakt duidelijk dat we die twijfels allemaal hebben. Toch nam hij in 2008 het besluit naar Santiago te fietsen. Hij pakte tot ieders verrassing zijn fiets met zeven versnellingen uit de schuur en begonnen te trainen. Een hoogte 80 m bij Arnhem vond hij al een Alpenetappe.

Bij de pelgrimstocht naar Santiago bleef het niet. In de zomer van 2009 ging de tocht naar Rome. Hij kwam er behouden aan, maar bedacht zich dat de pelgrims voeger niet met de auto of het vliegtuig terug konden. Daarom maakte hij in 2010 de tocht van Rome naar Duiven.

Linksom of rechtsom fietste hij nog drie keer naar Rome, vanaf Napels, Basel en Bologna. "Ik reis eenvoudig, kook zelf en slaap in mijn tentje. Twee keer heb ik een hotel geslapen. Maar overnachten in de vrije natuur is het mooiste".

Met veel plaatjes en praatjes omlijst Nijland zijn pelgrimstochten en dat maakt zijn presentatie uniek. Hij vertelt over zijn uitrusting, routes en verblijf onderweg, het geluk wat je beleeft, maar ook de tegenslagen. Elke dag mensen ontmoeten is het meest waardevolle geschenk van een pelgrimstocht. Waarschuwing: het verhaal van Henk kan tot een verslaving leiden.

### **Over de spreker**

Henk Nijland was tot in 2016 20 jaar wethouder in de gemeente Duiven. Daarvoor werkte bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en deed onderzoek aan vossen, herten en zeehonden. In twee boeken en op zijn website is meer te lezen over zijn pelgrimstochten.

<http://www.henkopweg.nl>

zaterdag 3 maart en zondag 4 maart 2018 13:00 Wandellezingen



Coast to Coast Zweden-Noorwegen

Ria Warmerdam

*Het Sint Olavspad naar Trondheim*

Trondheim was in de middeleeuwen net zo'n belangrijk bedevaartsoord als Rome, Jeruzalem en Santiago. De pelgrims bezochten er het graf van Olav de Heilige. De laatste jaren zijn verschillende routes daarnaartoe weer toegankelijk gemaakt. Een ervan, het St. Olavspad, loopt vanaf de Zweedse oostkust dwars door het Scandinavische hoogland, naar de kathedraal van Trondheim in Noorwegen. 580 afwisselende kilometers, nog niet ontdekt door de massa. Een pelgrimstocht waarbij je via het platteland van Zweden langzaam omhoog loopt naar de Zweeds-Noorse grens en daarna door het bergachtige Noorwegen afdaald naar de Trondheimfjord.

### **Over de spreekster**

Ria Warmerdam belooft al meer dan 25 jaar de langeafstandspaden van Europa. In 2014 publiceerde ze een wandelgids bij het Olavspad van Oslo naar Trondheim, waarvan inmiddels een tweede druk is verschenen. De wandelgids van de Zweedse route verscheen in mei 2017.