

Hoofdspreker:

Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sedert 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar in Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek *Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief*.

ORIËNTATIE, HERORIËNTATIE EN DESORIËNTATIE

Pelgrimeren betekent op reis gaan.

De weg voert dan door landschap en natuur.

De lezing zal verkennen wat voor typen landschappen de pelgrim tegen kan komen en wat deze kunnen betekenen in zijn belevingswereld.

Eerste ronde:

Maaïke Sangster (Presentatie):

Honderd dagen Pelgrimsgeluk.

Maaïke vertrok 15 februari van huis om, couchsurfend langs de Via Francigena, na 105 dagen in Rome aan te komen. Een reis met veel bijzondere ontmoetingen.

Luc Mol (lezing):

De Roomse Pelgrim

Op 16 september 1674 vertrekt pastoor Guilhelmi op pelgrimsreis naar Rome. Bijna een jaar later keert hij terug in zijn woonplaats Maasniel, bij Roermond.

De pastoor schrijft een boek over de voorbereidingen, reisroute, overnachtingen, bezienswaardigheden en soms angstaanjagende belevenissen.

Tijdens deze lezing vertelt Luc Mol over het boek, dat hij heeft geschreven in hedendaags Nederlands en laat hij aan de hand van foto's en gedichtjes zien hoe de route verliep en wat de pastoor onderweg meemaakte.

Titia Meuwese (Presentatie):

Routes naar Rome:

Overzicht van de meest gangbare wandel- en fietsroutes met informatie over de verschillen tussen de routes voor de pelgrim.

Daarbij nadruk op de praktische aspecten, zoals afstand, soort landschap, toeristisch karakter, mogelijkheden voor onderdak.

Speciaal bedoeld voor mensen die nog niet weten welke route ze willen gaan lopen of fietsen.

Waypoint (Presentatie):

Introductie GPS voor wandelaars.

Toestelinformatie, wat kun je er mee, maar ook de beperkingen..... Dit gaat **niet** over GPS applicaties op een smartphone met Android of OS2.

John vd Sluis:

'Je bent een schat'

Geïnspireerd door zijn pelgrimage naar Santiago de Compostela en zijn coachreizen voor kansRIJKE jongeren (naar Santiago & Nepal) neemt John je mee op inspirerende ontdekkingsreis. Aan de hand van zijn boek 'JE BENT EEN SCHAT!', verhalen, anekdotes en interacties doorloop je zijn 8-stappen schatkaart. Door het delen van zijn verwonderingen van het onderweg zijn zet je op interactieve wijze een stap naar persoonlijke groei en zelfontdekking.

Gerton Heyne (workshop):

Pelgrimeren; over looppad en wandelbaan

Gerton Heyne vertelt over zijn wandeltocht over de GR5. Hij beschrijft hoe het karakter van een tocht ligt besloten in de alledaagse, kleine maar zo bepalende verhalen. Over voeding, bronnen, bagage, het weer, ontmoetingen. Vertelsels als parabellen. Het is maar hoe je kijkt, waarneemt en documenteert. Hij komt tot de conclusie dat vergelijkbare beschouwingen, al wandelend, het verhaal van een organisatie kunnen vertellen. De organisatie wandeling. De ervaringen van het looppad vertaald naar een wandelbaan.

Luc Gregoir (workshop):

Je eigen fiets- of wandelpelgrimsroute plannen

Met de ervaring van zijn pelgrimstochten per fiets en te voet naar Rome en Assisi, in Zuid-West Italië en Armenië laat hij zien hoe hij zijn route uitzet of er van afwijkt. We vertrekken van een leeg blad met enkel een bestemming en de streek die we willen verkennen. Wat met de zaken waar we onderweg onverwacht tegenaan lopen? Hoe ga je om met overnachten en bevoorrading? En waarom is de ene tocht de andere niet? Met enkele filmbeelden ter illustratie.

Paulien van Gijn:

Fietsend naar Rome en dan....?

Paulien fietste in 2014 haar eerste solotocht van Maastricht naar de Middellandse Zee, en het jaar daarop naar Rome. Deze zomer besloot ze om dwars door Europa van Noordzee naar de Zwarte Zee te fietsen en de 'Limesroute' te volgen. Drie zeer verschillende tochten met interessante ontmoetingen, belevenissen en verwondering. Een presentatie met informatie en ervaringen voor ook de 'beginnende' fietser.

Tweede ronde:

Ben Teunissen (Tekenen/schilderen):

Beeldend pelgrimeren

Een dilemma voor een 'moderne' pelgrim: fototoestel mee of smartphone gebruiken? Of toch liever schetsboekje en teken en schildermaterialen in je rugzak? Pelgrimerende kunstenaar Ben Teunissen probeert je te verleiden dit dilemma op te lossen. Na een korte inleiding gaan we zelf creatief aan het werk.

Johan Blom

GPS op je smartphone voor fietsers.

Heb je nog niet eerder met GPS genavigeerd, of heb je al een GPS-apparaat maar ben je er nooit echt vrienden mee geworden? Dan is het uitproberen van een offline navigatie-app op je smartphone een kleine stap om eens kennis te maken met de voordelen van GPS-navigatie. Er gaat een wereld voor je open! Benieuwd naar de mogelijkheden? Leer meer over het downloaden van (gratis) landkaarten zodat je onderweg geen internet nodig hebt. Creëer je eigen routes of volg bekende fietsroutes (Rome, Santiago de Compostela, The Great Divide, etcetera). Leer hoe je de smartphone weer en schokbestendig op het stuur bevestigt en hoe je de batterij opgeladen houdt. Ontdek de voordelen én het gemak van wereldwijde gps-navigatie op je smartphone.

Anne-Marie Reimert:

Spiritualiteit voor pelgrims:

Veel pelgrims hebben spirituele motieven of krijgen die onderweg. Soms tegen wil en dank. Het gaat dan om heel persoonlijke ervaringen die toch vaak universeel zijn. We geven je de gelegenheid om een bijzondere ervaring te delen. Na een inleiding over welk soort ervaringen we bedoelen, nodigen we je uit jouw eigen spirituele ervaringen in kleine groepjes te delen.

Monique van Klaveren:

Wat doet zo'n tocht met je? Schrijf het op!

Een pelgrimage is voor veel mensen een reis met inhoud waarbij ze de achterblijvers graag willen laten 'meereizen' door het schrijven van bijvoorbeeld een blog. Maar hoe doe je dat op een leuke manier. Reisjournalist Monique van Klaveren geeft hierover in deze workshop enkele tips.

Rondleiding door het Dominicanenklooster.

Onder begeleiding van een gids wordt een rondleiding verzorgd door het klooster.

Voor de volgende twee activiteiten is geen inschrijving nodig.

Stadswandeling:

Aan de hand van een routebeschrijving, met uitleg over de diverse gebouwen, kan een wandeling door het historisch centrum van Zwolle worden gemaakt. Deze route zal ook als GPS bestand beschikbaar zijn. Duur van de stadswandeling is ongeveer 1,5 uur.

Bezoek museum aan de Fundatie:

Prachtig gebouw met zeer fraaie tentoonstellingen.
Entree Museum de Fundatie 11 euro. Gratis met museumjaarkaart.