

Zaterdag 4 Maart 2017



Ontmoetingsdag Huiskamer Zeeland in Sirjansland (Schouwen-Duivenland)

door Fred Vliegen.

Op een rustige zaterdagochtend vertrek ik naar deze ontmoetingsdag in Sirjansland. Voor mij voelt het dat ik weer op pad ga, maar ditmaal niet te voet, maar met de autoop weg naar het onbekende. Ik heb er zin in

Als huiskamer-coördinator van Limburg ben ik belast met de taak om het huiskamer-project op de website en de nieuwsbrief constant te voorzien van nieuwtjes en weetjes. Ik ben benieuwd hoe deze "Huiskamer" het invult.

Vooraf had iedereen al een programma gekregen, maar toch.

Na een mooie, ontspannen tocht van twee uur kom ik aan in Sirjansland, waar ik op een schitterende boerderij welkom word geheten door de voorzitter van PnR en tevens coördinator Huiskamer Zeeland, Cor Kuyvenhoven en zijn echtgenote Evelien Apeldoorn. Wij zijn te gast bij Arjan en Heleen Hulster.

Wat meteen opvalt is de zeer ontspannen sfeer; de al aanwezige gasten staan onder het genot van een kop koffie of thee al gezellige te kletsen over een hun tocht of hun droom.



Als iedereen aanwezig is wordt er plaats genomen aan een mooie grote tafel. Cor Kuyvenhoven heet iedereen, veertien personen, van harte welkom op deze ontmoetingsdag en bedankt alvast Arjan en Heleen dat zij vandaag ons hier willen ontvangen. Ook heet hij mij van harte welkom, helemaal uit het Limburgse. Cor vertelt in het kort iets over het Huiskamerproject van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Het gaat vooral om kleinschaligheid en dichtbij, en dit alles in een vertrouwde omgeving. En om informatie uitwisselen tussen ervaren en onervaren mensen betreffende het "Op weg naar....".

Na de inleiding krijgt een iedereen kort de tijd om zich voor te stellen.
Enkele zaken die steeds naar voren kwamen:

- Het lopen in etappes of toch meteen de gehele route
- Na Santiago de Compostella is er meer.....Rome en nog verder.
- De Gr5 route
- Het loslaten van....
- Overnachtingen
- Een droom laten uitkomen
- Alleen lopen of samen
- Fietsen naar Rome
- Onverwachte ontmoetingen, die je nooit meer vergeet

Allemaal herkenbare punten waarop na het voorstellen dieper ingegaan is.

Stella vertelt kort over haar eerste tocht naar Santiago, tien jaar geleden. Ze was net oma geworden en gestopt met werken. Van zichzelf is ze avontuurlijk en niet bang. Het op weg zijn moet geen moeten worden, neem de tijd, leer vertrouwen in jezelf hebben, en met doorzetten overwin je kleine tegenslagen. Het is een afspiegeling van het leven.

Voor velen is dit echt herkenbaar: het loslaten dat vaak even duurt, zeker als je de tocht in één stuk loopt.

Doorzetten is goed, maar ook de beslissing nemen om te stoppen in verband met lichamelijke klachten is een grote stap. Dit is ook wat gerespecteerd moet worden. Vertrouwen hebben in jezelf, zoals Ton vertelt, als hij 's avonds geen slaappleats kan vinden.

In de plaatselijke kerk vindt hij een lijst met allemaal medewerkers van de parochie; uiteindelijk komen via bemiddeling van de pastoor twee dames hem ophalen en brengen hem naar een mooie ruimte waar hij kan slapen. Ook hebben de dames een lekkere maaltijd voor hem.

Voor de ervaren Evelien is dit heel herkenbaar. De vrijheid en het loslaten dat na enkele weken komt; en dan alleen nog maar genieten van het onder weg zijn.... En het niet te snel oordelen over iemand..... Haar motto is dan ook: Hier en Nu leven !!!

Dan wordt het langzaam tijd voor de lunch, een zeer goed verzorgde lunch.

Dank je wel hiervoor Arjan en Heleen!

Tijdens de lunch wordt er veel informatie uitgewisseld en worden fotoboeken bekeken.

Leuk om te zien....dit is toch wat er bedoeld wordt met de Huiskamerbijeenkomsten.

Na de lunch neemt de gastheer Arjen ons mee voor een wandeling over de dijken langs het Grevelingenmeer. Het is



een mooie en gezellige wandeling van zo'n anderhalf uur.
Voor mij is het weer eens lekker uitwaaien aan de kust en gezellige praten met andere "lotgenoten". Arjen weet ons een heleboel te vertellen over het gebied.



Na de wandeling heeft gastvrouw Heleen een borrel voorbereid en wordt er nog gezellig nagepraat over deze dag; voor iedereen is deze dag super geweest! Ook de invulling van de dag wordt heel plezierig gevonden. Zeker de wandeling na de lunch, even de benen strekken en de buitenlucht opschuiven. En al snel is duidelijk dat deze dag een vervolg moet krijgen in het najaar, elkaar weer zien en horen en kijken wat een ieder heeft gedaan.

Deze dag was gratis, maar Cor en Evelien maken iedereen erop attent dat er een schaal staat in de keuken om een gift achter te laten voor dekking van de onkosten, een donativo, een offerta zoals de Italianen zeggen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inbreng in deze dag.

En speciaal voor de organisatoren Cor en Evelien, samen met gastvrouw Heleen en gastheer Arjen.