



Voorzitter Gert en penningmeester Ton wijzen de weg...

Welkom voor onze leden!

De Informatiemiddag 2008 ligt al weer enige weken achter ons. Op 15 november kwamen de leden mede dankzij de routebordjes naar het college De Heemlanden in Houten. Na de Algemene Ledenvergadering opende de voorzitter Gert Wich de *Piazza PnR*. Een tiental leden had er een tafel ingericht met materialen, kaarten, verslagen en daarbij vooral veel verhalen. Ons jongste lid Kim Klemann toonde prachtige fotoboeken en vertelde vol vuur over de bijzondere ervaringen op haar tocht naar Rome. Jan Blokker had een geweldig boek met foto's meegenomen en had voortdurend een kluwen belangstellenden rond zijn tafel. Onder inspirerende leiding van Gert gaven o.a. Bert en Helma Bode, Jan Blokker, Ria Bos, Kris Claes en Ben Teunissen antwoorden op diverse vragen. Hoe ga je om met je emoties? Voor welke passage over de Alpen heb je gekozen? Een plezierig uurtje vloog om. Gelukkig was er ruim tijd voor het nakaarten voordat ieder tevreden huiswaarts keerde.

Heeft u de website onlangs nog bezocht? Veel is pas geactualiseerd, dus... klikken maar ...



Hiernaast de kaart uit onze folder!

Welke Alpenovergang nam u? Laat het ons weten!

Ook uw ervaringen als fietser worden gewaardeerd!

Uw mening telt en is altijd welkom!

Gezocht: Mensen die een weekje Hospitaliero willen zijn in Italië!

Onze zustervereniging, de Associazione Internazionale Via Francigena, wil in contact komen met vrijwilligers die een weekje gastheer of gastvrouw willen zijn in een pelgrimsonderkomen in Italië. Het gaat om twee locaties: Monteriggioni, iets ten noorden van Siena en Abbadia San Salvatore aan de voet van de Mont Amiata. Beide locaties liggen aan of vlakbij de Via Francigena. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met [Gert Wich](#).



Veel informatie is te vinden op de websites van onze zusterorganisaties

Klik op de foto's!



Pelgrimsverhalen

Op de site www.reitsmaroutes.nl, stonden tot voor kort onder de knop Reisverhalen 22 links naar foto-impressies en reisverhalen van Italië-fietzers. Inmiddels zijn 8 links verwijderd, omdat ze niet meer werkten. Niet al deze fietzers zullen zich pelgrim gevoeld hebben en ze waren ook niet allemaal op weg naar Rome: van de nu resterende links leiden er zelfs evenveel naar Venetië (4) dan naar Rome (3). Voor de grote webschoonmaak was de stand overigens 9-4 in het voordeel van Rome. Van die negen Romegangers fietsten er vijf om geld voor een goed doel bijeen te sprokkelen, bijvoorbeeld voor een schoolgebouw in Ghana of voor het welzijn van gehandicapten. Juist de weblogs van deze fietzers bleken vaak niet meer te bestaan; die van de ene fietser die naar Venetië en terug fietste ten behoeve van onderzoek naar leukemie is er nog wel. Heeft u ook een boeiende weblog of een fraaie fotoserie? Laat dan een [link](#) plaatsen op www.pelgrimswegen.nl. Neem contact op met de [redactie!](#)



Pere Grinus



Tekens en symbolen...

Ook al gekeken bij de fotoalbums? Graag verzamelen we daar uw bijzondere foto's gemaakt tijdens de trip naar Rome. Natuurlijk verzamelen we diverse tekens, stempels-met-een-verhaal en nog meer pelgrims-insignes. Laat ons meegenieten en mail uw bijdragen naar de [redactie!](#)



Fietsen naar Rome met pech onderweg (1)

In het jaar 2006 hebben mijn vrouw en ik een fietstocht naar Rome gemaakt. Zoals we gewend zijn hebben onze fietsen een goede servicebeurt bij de fietsenmaker gekregen. Tandwielen en kabels zijn tiptop in orde en zelf zorg ik voor goede banden. Maar helaas, al fietsend doet zich toch andere slijtage voor. Tussen Gennep en Swalmen beginnen de pedalen van mijn vrouw ontzettend te piepen en kraken. Ik denk het euvel te kunnen verhelpen met de wonderbare spuitbus WD-40. Weinig resultaat maar gelukkig houden we de volgende dag een rustdag en brengen een bezoek aan de plaatselijke fietsenmaker. Ook hij kan het euvel niet oplossen en zet er een paar nieuwe pedalen op. Vrolijk fietsen we verder en als we tussen Remagen en Koblenz zijn dan begeeft een voordrager het. Er zijn drie fietsenwinkels in de stad maar overal moet dit onderdeel worden besteld. Voorlopig verhelp ik het euvel met een spanbandje en pas als we in Tübingen zijn dan is er een fietsenmaker die een lade opentrekt en er is keuze genoeg. Wordt vervolgd in een komende nieuwsbrief!
Henk en Anneke Vink



Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@pelgrimswegen.nl

