



Een toepasselijk beeld bij al die wateroverlast in de wereld. Peter Stam uit Assen kwam op 24 september fietsend aan in Rome en doet daarvan verslag op zijn weblog. Zijn belevenissen zijn makkelijk te vinden bij [Op de fiets naar Rome!](#)

Mooie en bijzondere foto's? Stuur ze ons met uw verhaal! [\[Hier\]](#)

Ook een nieuw jaar vol plannen!?

Onze vereniging kan terugkijken op een druk bezochte ledendag in november jl. Veel informatie was er weer te vinden, maar vooral de ontmoeting -ook het thema van deze dag- kreeg op allerlei wijzen vorm en inhoud! Veel leden hebben de moeite genomen in de enquête ons te informeren over hun wensen en meningen: de hoofdlijn daarin was om vooral zó door te gaan. Een goede en actuele website, digitale en schriftelijke informatie in de vorm van nieuwsbrieven en een magazine. Maar ook de jaarlijkse landelijke ledendag in november wordt er weer een om niet te missen. Op 26 en 27 februari vind je ons weer op de [Fiets en Wandelbeurs](#) in de RAI, waar het boek *Op pelgrimstocht naar Rome* de bezoekers kan verleiden om lid te worden van onze vereniging. Ook organiseren we lezingen en een drietal informatiedagen in het Huis van St.Jacob in Utrecht. De redactie werkt op dit moment hard aan het magazine Omnes02. Het proefnummer krijgt twee maal per jaar een waardige opvolger, waarmee we in staat zijn de leden te informeren met artikelen en beeldmateriaal van blijvende waarde. De Nieuwsbrief blijft je vier maal per jaar ontvangen! Alle actuele en blijvende informatie vind je natuurlijk op www.pelgrimswegen.nl

Redactie Nieuwsbrief

Testimonium ontvangen?
Vul formulier op [website](#) in!



Overzicht routes voor fietsers of lopers naar Rome!



Uw ervaringen als fietser doorgeven aan de Romegangers van morgen?



Wimpel bestellen? Klik [hier!](#)




SPQR volgens Bartje...

So Please Quit Rome
(Verlaat u dus alstublieft Rome)

Drie hoofdwandelroutes bijgewerkt!

Op pelgrimswegen.nl zijn de drie veel gebruikte routes, gegroepeerd naar de bergpas waar men de Alpen oversteekt: de Grote St. Bernhardpas, de St. Gotthardpas en de Reschenpas, bijgewerkt met een actuele nieuwe kaart! De **Grote St. Bernhardpas** (2469 m) ligt in het westen van Zwitserland op de grens met Italië. Kies je voor deze pas dan gaat je pad tot de Alpen door België en Frankrijk, met keuze uit twee aanlooproutes. Eén route via de Grote St. Bernhard, de Via Francigena, wordt apart besproken omdat hij een bijzondere plaats inneemt onder de wandelroutes naar Rome. De pas is normaliter vanaf begin juni te belopen. Na de pas is er één vervolgroute over de Povlakte. Daarna heb je in de Apennijnen weer keus uit twee routes. De **St. Gotthardpas** (2108 m) ligt in centraal Zwitserland en verbindt de Duitstalige kantons met het Italiaanse kanton Ticino. Je kunt zowel via Frankrijk als Duitsland naar deze pas lopen. Ook deze pas kun je meestal niet voor juni over en ook hier is er één vervolgroute over de Povlakte. Daarna kun je in de Apennijnen kiezen tussen twee routes (dezelfde als na de St. Bernhard). De **Reschenpas** (1504 m) tenslotte ligt in het westen van Oostenrijk, net voor de grens met Italië. Kies je voor deze pas dan zijn er twee voor de hand liggende routes door Duitsland en Oostenrijk. Door zijn geringe hoogte is de Reschenpas normaal gesproken begin mei al te belopen. Na de pas is er één vervolgroute. Halverwege de Apennijnen komt die uit op de Francaanse Voetreis, een van de mogelijkheden die besproken worden. [meer...](#)



In maart 2011 valt het vernieuwde magazine Omnes02 bij je in de bus!

Een spirituele aanlegsteiger voor pelgrims uit de Friese landen in Rome

door Ruud Bruggeman

In een artikel in de Nieuwsbrief van november 2010 is aandacht besteed aan de kerk Sint Juliaan der Vlamingen, de pelgrimskerk voor met name Vlaamse pelgrims die in Rome zijn aangekomen. Maar voor de pelgrims uit Friesland en de rest van het Nederlandse taalgebied is in de eerste plaats van belang de Kerk der Friezen (officieel de San Michael e Magno), die zich tot taak heeft gesteld om toeristen, gasten en pelgrims welkom te heten op deze unieke Nederlandse plek in het hartje van Rome, vlak bij de Sint Pieter en hen wegwijs te maken.

Zelf ben ik met mijn vrouw lopend vanuit Nederland in 2009 in Rome aangekomen. Eerder had ik al wel gehoord over het bestaan van een Kerk der Friezen, maar was niet op de hoogte van wat ze voor pelgrims konden betekenen en ben er toen aan voorbijgegaan. Nu ik intussen meer heb gehoord over deze kerk denk ik: het is goed, als mensen die naar Rome gaan pelgrimeren, geïnformeerd zijn over wat de Kerk der Friezen hen te bieden heeft. Goede reden dus voor een interview voor onze Nieuwsbrief met diaken Kees van Duin, die zich bij deze kerk juist ook met de contacten met gasten en pelgrims bezighoudt. Via de onvolprezen e-mail is een contact met hem in Rome snel gelegd en blijkt hij graag bereid tot een gesprek. En als ik hoor, dat hij in januari logeert in mijn woonplaats Zoetermeer, bij de webmaster van de website van de Friezenkerk, is de afspraak snel gemaakt. Alleen ziet hij wel op tegen een verblijf in het waterkoude regenachtige Nederland; hij is verknocht geraakt aan het warme zonnige Italië. Ik verzeker hem, dat het nu zonnig tintelfris vriesweer is in Nederland. Maar ten tijde van het interview is het inderdaad toch weer waterkoud regenweer!

Niettemin vertelt hij opgewekt en graag over het bijzondere historische karakter van deze kerk. [\[lees verder\]](#)



Toegang aan het St.Pietersplein



Ruud in gesprek met Kees van Duin



Pelgrimszegen in de Friezenkerk



Peter Stam ontvangt de Oorkonde

Let op de gaten!

door Hans Reitsma



Onlangs was ik in Midden-Italië om mijn Rome-route weer up to date te maken. De resultaten staan al op www.reitsmaroutes.nl.

Het viel me onderweg op dat op veel plaatsen het wegdek dramatisch verslechterd was: craquelé wasfalt, barsten, flinke gaten en door steeds overlappende hobbelig geworden asfalt. "Tja, we hebben geen geld meer voor onderhoud" verklaarde een hotelier me desgevraagd. "Kom op, Italië is toch een rijk land?" meende ik. Mijn gesprekspartner denkt even na. "We wären me misschien ooit een rijk land. Nu hebben we alleen nog rijke politici!" Let dus goed op, vooral in de afdalingen en in het bijzonder waar de schaduw van bomen het moeilijk maakt de gaten en barsten in het asfalt te zien.

Pere Grinus



Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier.](#)

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@pelgrimswegen.nl

