

OMNES

MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



■ 1

Van oude en nieuwe pelgrims

Peter Nissen

■ 8

De weg komt je tegemoet

Ruud Bruggeman

■ 15

Turkse gastvrijheid

Hans Reitsma



04

MAART 2012

PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



Pelgrim of toerist

door Ben Teunissen, eindredactie

Volgens sommigen is het een ongepaste titel boven dit stukje. Anderen zullen zich er juist heel erg in herkennen. Je hebt een passie, je bedenkt een tocht, je laat je normale leven even voor wat het is en gaat op weg als pelgrim. Toch ontcom je er niet aan, dat je jezelf daarbij soms ook als een toerist moet gedragen. Enerzijds natuurlijk door het feit dat reisorganisaties hun publiek voor vele honderden euro's naar dezelfde oorden proberen te verleiden. En al die toeristen spelen dan voor pelgrim, terwijl ze jou voor je wielen rijden of je voeten lopen. Anderzijds door het feit dat we als pelgrimerende reiziger ons niet altijd 100% kunnen onttrekken aan de echte wereld en dus té veel geld voor een té luxe overnachtingplaats in een té toeristische omgeving moeten begeben. Ach, en dan zitten daar tussen in zeker vele andere vormen van het pelgrimsgevoel. Want laten we eerlijk zijn: na dagen hard ploeteren in de zon, loop of fiets je een mooie, soms historische zwemplek niet voorbij en neem je natuurlijk ook een duik. Ben je op dat moment dan zowel toerist als pelgrim? Of wellicht even geen van beide?

Het enthousiasme op de ontmoetingsdag in november j.l. voor de lezing van Thomas Quartier, krijgt in deze Omnes een vervolg. Hij probeert uit te leggen dat het om de kern gaat: Rome is de place to be, de plek waar het gebeurt, waar tijd en eeuwigheid elkaar raken, de eeuwige stad. En om als pelgrim dat gevoel op te roepen moet je soms een toerist 'spelen'. Alleen wel een toerist die de geheimen kent van het zoeken en vinden van spiritualiteit. Als opstap laten we professor Nissen het dilemma van oude en nieuwe pelgrims schetsen aan de hand van diverse literaire bronnen. Ook was er in

Houten grote belangstelling voor de film van Leo Baeten. Voor ons een reden om de maker van 'In de palm van haar hand' te interviewen. En ook hierin blijkt dat pelgrimeren meer is dan een fiets- of wandeltocht maken

naar een interessant doel. In het artikel 'De weg komt je tegemoet' blijkt juist een groot deel van de pelgrim pas na de tocht te worden geboren! Voor sommigen van ons is het een waakvlam die het leven energie blijft geven en soms het vuurtje weer extra opstookt bij een nieuwe tocht.

In dit lustrumjaar hopen we vele leden te verwelkomen op onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Deze zal plaats vinden op zaterdag 10 november. Het belooft een extra feestelijk programma met internationale gasten te worden. In de volgende extra dikke Omnes vind je hierover meer informatie, maar de datum kun je vast en zeker in je agenda noteren. En wellicht ben je dit jaar weer op weg als pelgrim. Vergeet daarbij dan niet ook af en toe de toerist op je pad te groeten!



van de redactie

in dit nummer ■ ■ ■

1 Van oude en nieuwe pelgrims

12 Over de GEA naar Rome

4 Op zoek naar de navel van de wereld

14 Column

8 De weg komt je tegemoet

15 Turkse gastvrijheid