

OMNES

MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



- **12**
Kees Roodenburg over 'zijn'
Franciscaanse voetreis
- **17**
Op een oude stadsfiets naar Rome
- **28**
Alles over de ontmoetingsdag
van 1 november



09

OKTOBER 2014

PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



Jij doet de weg niet, de weg doet jou

Voor velen van ons gaat het pelgrimeren over het bestaan, over het leven zelf. Soms ook over religie, maar dan op een vrije manier. 'Mensen die tegenwoordig gaan pelgrimeren, kunnen niet goed uitleggen waarom ze gaan. Ze voeren wel een aanleiding op, concrete redenen, maar wát dan precies maakt dat ze voor Santiago of Rome kiezen, dat kunnen ze niet uitleggen'. Dat stelt Herman Vuijsje in het boek Pelgrimeren van Karin Snoep en Nelleke Bos. Mensen zoeken volgens hem een alternatief voor religie, maar dat hoeven ze niet per se te vinden. Vinden is vervelend! Wij houden meer van zoeken. We willen niet meer aankomen, onderweg zijn is belangrijker.

Waarbij we zekerheden beslist niet willen loslaten, zoals Peter Nissen ons in zijn artikel toelicht. De werkgroep die zich bezig houdt met de organisatie van onze ledendag heeft voor de bijeenkomst op zaterdag 1 november het thema De Weg van de Pelgrim gekozen. En de redactie van het magazine Omnes zocht én vond interessante onderwerpen, die aansluiten bij dit thema. In dit nummer dus artikelen over diverse bijzondere pelgrimsroutes. Ruud Bruggeman verhaalt over zijn ervaringen op zijn tocht naar de bedevaartplaats Medjugorje. En Luc Gregoir betreft ruimte, tijd én emotie bij zijn verslag over de tocht over La Strada del Nord. Ook over meer bekende pelgrimswegen laten we Kees Roodenburg aan het woord. Leo Baeten sluit daar bij aan met een

bijdrage uit zijn serie over kluizenarijen in het Rieti-dal. Verder hebben we ook onze leden aan het woord gelaten: Goos Zwanikken legt uit waarom hij eigenlijk niet zo nodig hoefde te pelgrimeren. En Kees en Loes Kouwenhoven ontdekken tijdens hun pelgrimstocht dat tegenstellingen onderdeel blijken te zijn van een geheel.

Voor sommigen vormt hun pelgrimstocht vooral een spirituele tocht. Voor de een is spiritualiteit een deel van het leven, je bent er mee opgegroeid. Voor de ander is het spirituele doel ver te zoeken omdat er geen enkele antenne voor het metafysische is. Wat blijft is voor elke pelgrim de weg... 'Jij doet de weg niet, de weg doet jou'. Met andere woorden, loop of fiets nou maar gewoon, je krijgt uiteindelijk wat je nodig hebt. Daar hoef je eigenlijk niets voor te doen, het komt allemaal vanzelf op je pad. Hopelijk biedt ook deze Omnes daarvoor wat vitamimes. De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier en hoopt velen te mogen ontmoeten op onze ledendag in de komende week!



van de redactie

redactie@pelgrimswegen.nl

Is uw emailadres gewijzigd? Geef dit s.v.p. door aan ledenadministratie@pelgrimswegen.nl

in dit nummer ■ ■ ■

4 Een zoektocht zonder zekerheden

Peter Nissen

7 Pelgrimeren naar Maria

Ruud Bruggeman

10 La Strada del Nord

Luc Gregoir

12 Een franciscaanse voetreis

Kees Roodenburg

20 Leef bij het moment

Lucia Amende en Ronald Goossens

22 Heilige Birgitta zet aan

tot pelgrimeren Marianne de Bruyn

25 Gesprek met Kees en Loes

Kouwenhoven Arnoud Boerwinkel

28 Ontmoetingsdag 1 november