

OMNES

MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



- **3**
De langste weg
interview Sebastien de Fooz
- **8**
Familie gezocht
over bloemen onderweg
- **14**
Pelgrimstochten in Zuid-Italië



10

MAART 2015

PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



Een afscheid en een nieuw begin

door

Ben Teunissen

Met veel plezier heb ik als lid van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome de afgelopen jaren de publicaties mogen verzorgen. In december j.l. verzorgde ik als eind-redacteur mijn laatste en 25ste Nieuwsbrief voor onze leden. Dat kon ik alleen doen dankzij een fijne groep mensen, die het pelgrimeren een warm hart toedragen. Maar die ook bereid zijn hun tijd, energie en kwaliteiten in al deze publicaties te steken. De Nieuwsbrief ontwikkelde zich van een bescheiden informatieblad naar een afwisselend en leesbaar bulletin. Samen proberen we met de nieuwsbrieven nu de slag te maken naar een betere digitale vorm.

Een ander mooi rond getal 10 siert dit blad met die voor buitenstaanders wat vreemde titel Omnes. Dit magazine verschijnt elke keer met een keur van boeiende artikelen, interviews en beschouwingen, waar we als redactie elke

keer trots op zijn. Vanuit mijn professie is het een genoegen om samen met de drukker een kleurige, gevarieerde en artistieke vormgeving te mogen verzorgen. Als eindverantwoordelijke gebruik ik dit podium bijvoorbeeld voor een aquarel op de voorzijde van elke publicatie. Want pelgrimeren is tenslotte meer dan fietsen of wandelen alleen. Gelukkig blijf ik nog lid van de redactie, al gaat er met ingang van de komende nummers wel een flinke verschuiving van de taken plaatsvinden. En deze frisse wind zal beslist een positieve werking op de vorm en inhoud van de magazines gaan hebben.

Op de laatste redactievergadering kleurden loftuigen mijn wangen pelgrimswegenrood. Er werd voorgesteld om boven dit redactioneel 'een artistieke tovenaar' als titel te plaatsen. Maar alle eer voor die fraaie vormgeving gaat toch echt naar de vormgever Peter van der Graaf. Ook mijn steun en toeverlaat bij het realiseren van het drukwerk en de verspreiding van deze Omnes, Toon Wich, wil ik danken voor de constructieve samenwerking. Ik ben een gelukkig mens dat ik dit alles samen met Leo, Ruud, Arnoud, Arnold en Luc mag realiseren. We gaan nu een nieuwe fase in. Dat is spannend en een grote uitdaging. Het lijkt dus wel op een pelgrimage. Omnes via Romam ducunt: alle wegen leiden naar Rome. De eerste vijf letters blijken daarbij toch echt genoeg?



van de redactie

redactie@pelgrimswegen.nl

Is uw emailadres gewijzigd? Geef dit s.v.p. door aan ledenadministratie@pelgrimswegen.nl

in dit nummer ■ ■ ■

- 3 De langste weg, interview met Sebastien de Fooz** *Ruud Bruggeman*
- 6 Kluizenarijen in het Rieti-dal** *Leo Baeten*
- 8 Familie gezocht, over bloemen onderweg** *Titia Meuwese*
- 9 Terra Incognita, column** *Bart van den Dolder*
- 10 Eenzaam afdalen, ervaringsverslag** *Roel Kamerling*
- 12 Over flirtende monniken, ervaringsverslag** *Marjolein Nagel*
- 14 Pelgrimstochten in Zuid-Italië** *Luc Gregoir*
- 16 Kerken kijken in Utrecht** *Hans van Duivenbooden*
- 17 Een onvoltooide reis** *boekbespreking Fokko Bos*