

## LEZERSBIJDRAGEN GEVRAAGD



De route



Verkeerde richting



Er volgt een richtingsverandering

---

### Richtingsverandering ná Rome

In het tweede jubileumnummer van OMNES willen we stilstaan bij “het kantelmoment”, de richtingsverandering.

Voor veel mensen markeert een pelgrimstocht naar Rome het einde van een levensfase en het begin van een nieuwe. Voor sommigen is het de afsluiting van een periode van zorg voor een naaste, voor anderen het einde van een baan of relatie. Velen zetten na hun pelgrimstocht een figuurlijke nieuwe stap in hun leven en veranderen - al dan niet radicaal - van richting. Ze gaan op zoek naar ander werk, kiezen voor meer diepgang in hun relatie, of starten een nieuwe hobby.

***De redactie ontvangt graag jouw verhaal over de richtingsverandering die jij na je pelgrimstocht naar Rome hebt gekozen.***

Dat mag een kort stukje van enkele zinnen zijn, een paar alinea's of een uitgebreider verhaal. Stuur jouw bijdrage van maximaal 500 woorden uiterlijk 6 april naar [redactie@pelgrimswegen.nl?Subject=Bijdrage richtingsverandering na Rome](mailto:redactie@pelgrimswegen.nl?Subject=Bijdrage_richtingsverandering_na_Rome) en de kans is groot dat we hem publiceren in Omnes 16, die eind april verschijnt.

## BEELDMATERIAAL GEVRAAGD



Ook in het tweede jubileumnummer van OMNES willen we weer graag beeldmateriaal van onze leden plaatsen.

Heb jij mooie foto's, tekeningen, aquarellen of andere kunstvormen gemaakt tijdens of naar aanleiding van jouw voet- of fietstocht naar Rome? Stuur ze ons toe. De mooiste beelden krijgen een plek in Omnes nr. 16, die eind april verschijnt.

**Zend je materiaal (in zo hoog mogelijke resolutie) met vermelding van titel, plus naam van de maker graag uiterlijk 6 april naar [beeld@pelgrimswegen.nl](mailto:beeld@pelgrimswegen.nl)**