

Ria en Marian Bos



Op vrijdag 27 juni 2008 zijn we door Sjoukje (vriendin van Marian) naar Sittard gebracht. Daar hebben we samen gegeten en vervolgens zijn Marian en ik naar Windraak gelopen. Dat is maar een korte afstand 7 km, maar het was al in de middag dat we in Sittard aankwamen. We hadden al een onderkomen bij de "zusters van het kostbaar bloed" geregeld dus daar zijn we naar toe gelopen. Het was een korte maar mooie wandeling.

Zaterdag 28 juni 2008

De volgende dag na de kerkdienst in het klooster (eigenlijk meer een soort hoeve) en het ontbijt zijn we naar Maastricht gelopen. Dat was een flinke tippel van 32 km, maar wel mooi, ook het weer was goed licht bewolkt af en toe zon en een heerlijke temperatuur. In Maastricht hebben we in het klooster van St. Joseph overnacht. Het was een heel bijzonder klooster van slecht 3 mannen en 2 vrouwen. ook worden er ouderen verzorgd, die kunnen als ze willen daar hun oude dag slijten. Voor het eten was er een soort meditatieve dienst op de zolder van het klooster.

Er werd gitaar gespeeld en veel gezongen. Marian en ik hadden ieder een eigen kamer die genoemd was naar een heilige. Ik sliep in de H. Philippus, Marian in de H. Andreas. De volgende morgen zijn we al vroeg op pad, omdat de kloosterlingen naar een bijzondere bijeenkomst moeten (een heilig verklaring) ergens in Limburg.

Zondag 29 juni 2008

Om 8 uur gaan we de deur uit bij de St Joseph. En gaan richting de Pieterberg. Het is nog erg stil zo vroeg op zondag. Na de Pieterberg komen we in Kanne en iets verder spreken we een mevrouw die zegt dat we beter aan de andere kant van de Maas kunnen gaan lopen omdat de weg naar Visè dan veel korter is. Het is inderdaad niet alleen korter maar het loopt ook prachtig over het fietspad langs de Maas. In Visè gaan we naar de tourist information en de persoon belt met de plaatselijke pastor en hoort dat we op een Kasteel in Dalheim kunnen slapen. Dat is 5 km verder op. We gaan heerlijk eten in Visè en daarna leggen we de laatste km af. Het kasteel is een soort jeugdherberg, maar er zijn geen gasten op het moment dus we hebben keuze uit 57 bedden. Gelukkig hebben we al gegeten, want hier is verder niets. We douchen en wassen vervolgens onze kleding. Binnen een mum van tijd hangt de hele doucheruimte vol met wasgoed. We hebben werkelijk overal lijntjes gespannen van de touwen van de tent. Het waait er heerlijk door nu de ramen openstaan dus dat is morgenvroeg vast wel droog.

's Avonds zitten we nog heerlijk op een bankje achter het Kasteel Dalheim in het laatste avondzonnetje.

Maandag 30 juni 2008

Het is behoorlijk warm en we gaan op pad met het idee dat we veel kilometers gaan maken maar na 23 km zijn we het door de warmte en het steeds meer op en neer gaan van de paden beu. Gelukkig zien we een prachtige camping het heet Domein Wegimont echt een aanrader we betalen samen 8 euro en mogen ook nog gebruik maken van het super de luxe zwembad dat direct naast de camping ligt. We gaan heerlijk zwemmen en daarna de was doen. Boodschappen halen in het dorpje vlakbij en aansluitend maken we "pelgrimssoep" met brood en fruit hebben we daar een flinke maaltijd aan.

Dinsdag 1 juni 2008

Vandaag is het werkelijk heet dus na veel klimmen en dalen besluiten we na 23 km toch maar een plek te zoeken voor de nacht. Maar dat blijkt niet gemakkelijk te zijn in "la Reid". We vragen overal maar het lukt niet en de enige mogelijkheid van het dorp is gesloten. Ik spreek een mevrouw aan en die zegt dat we maar even in de winkels moeten vragen, dat doen we maar zonder succes. Dan zie ik dezelfde dame weer uit de bibliotheek komen en ze vraagt of we al wat hebben gevonden, we zeggen dat het nog niet is gelukt. Dan nodigt ze ons uit en even later zitten we bij een professor en zijn vrouw op een prachtige hoeve even beter la Reid. Haar man is 87, maar spreekt goed Nederlands en h een heerlijk bed. Wat willen we nog meer.

Woensdag 2 juli 2008

Je voelt aan de lucht dat het een hete dag wordt en dat er onweer aan zit te komen. We lopen eerst over de Gr 57 om weer op de Gr 5 te komen, die gaat steeds meer op en neer en het is af en toe dan ook een heel geklauter. We komen ook nog door Banneux dat is een soort Belgisch Lourdes. Vlak voor Stavelot begint het heel donker te worden en we besluiten niet meer door het bos de smalle paden te nemen maar een route langs de weg. Dat brengt ons (na een bui) in Stavelot. Als we daar zijn regelen we een B&B, want de hel breekt los. Net als we op onze kamer zijn krijgen we hagelstenen als flinke knikkers en het onweert onophoudelijk. Wat zijn we blij dat we onderdak hebben gevonden. 's Avonds eten we in een pizzeria. Het regent zo ontzettend veel dat de straten helemaal blank staan.

Donderdag 3 juli 2008

Van Stavelot gaan we over de Gr 5 verder de route is goed maar het regent de hele dag. De flinke klim aan het begin van de dag eist op zo'n moment ook zijn tol. Toch lopen we nog 27 km die dag. De hele dag is het regenkleding aan en plu ook nog op. Ergens onderweg is een soort hoeve waar we even binnen mogen schuilen. tegen het eind van de middag wordt het wel wat beter maar echt droog is anders en de voorspellingen zijn ook niet goed. We vragen in Commanster waar we kunnen overnachten en na veel geprobeerd te hebben komen we uiteindelijk op een adres terecht van een nederlandse vrouw die kinderen opvangt uit Nederland (via justitie). Het is een paardenhoeve en ze heeft een kamer voor ons, ook kunnen we er 's avonds eten.

Vrijdag 4 juli 2008 (Louise hieperdepiep 52 geworden)

Vanochtend op de hoeven uitgebreid ontbeten. We moesten voor overnachten en eten en ontbijt 50 euro per persoon betalen, maar we mogen ook nog een uitgebreide lunch meenemen. De route is prachtig en het weer is weer beter.

Ook gaan we af en toe van de Gr 5 af om ergens door te steken. Een pelgrim mag tenslotte de kortste weg nemen. Toch gaat het de hele dag behoorlijk op en neer en de paden zijn soms extreem smal en stijl, dat maakt het met de grote rugzak toch wel zwaar. Na 26 km komen we in Ouren aan en dat is net op de grens van België en Luxemburg. We vinden een camping aan het water. We zijn nog maar amper op de camping als we worden aangesproken door een meneer. Hij zegt "jullie gaan naar Rome" dat zie ik. We zijn verwonderd want tot nu toe heeft niemand dat opgemerkt. Hij blijkt de secretaris te zijn van de Rome vereniging en heeft ons de spullen (vlaggetje, vignet, pelgrimspas en boekjes) toegestuurd. Toeval bestaat niet, denk je dan. We worden uitgenodigd voor wijn en kaas en we laten het ons heerlijk smaken. Na gezellig gesproken te hebben gaan we eten in het restaurant van de camping en schrijven zoals iedere avond onze gebeurtenissen van die dag op.

Zaterdag 5 juli 2008

We worden door Piet Quelle (secr Rome vereniging) uit Amersfoort uitgebreid geportretteerd. We zullen vast wel op de website verschijnen. We hebben er een hoop lol om. Dan vertekken we weer richting het zuiden. Het is werkelijk belachelijk wat de Gr 5 vandaag van ons wil steil klimmen en soms nog steiler afdalen. Je wordt er dood moe van en het schiet geen fluit op. Na 20 km ben je het dan echt zat. Als we bij een benzinstation annex winkel annex restaurant aankomen besluiten we warm te eten. We kunnen 2 dingen doen 1 km verder kamperen of nog 7 km en dan kamperen. We besluiten over de toch rustige weg nog 7 km af te leggen en komen pas om half 6 in Untereisenbach aan. Op een zeer onsympatieke camping overnachten we.

Er staat nu iemand achter mij die aan de beurt is voor internet dus later meer.

Zondag 6 juli 2008 van Untereisenbach naar Diekirch 25 km

Na een flinke klim verlaten we de Gr 5. De Gr5 is het grote wandelpad dat we tot nu toe veel hebben gevolgd. We besluiten op de kaart die we van Pieter Quelle hebben mogen lenen een andere route naar Diekirch te nemen. Het is zondag dus behoorlijk rustig bij de weg. In 1e instantie lopen we nog over een wat grotere weg, dat is altijd uitkijken geblazen en loopt niet zo ontspannen. Gelukkig komen er al snel kleine weggetjes die amper worden gebruikt, dat loopt heerlijk. Als het lopen minder inspannend is kun je ook meer genieten van de omgeving en dat doen we met volle teugen. We hebben al heel wat gewassen aan ons voor bij zien gaan en er zijn daarover zeker nog een paar vragen te stellen aan Cor (oom die

loonbedrijf heeft gehad). Het weer is fris maar wel droog. Soms horen we klokken luiden het is tenslotte zondag. We komen na een lange rechte weg in Bastendorf aan daar is niet veel te doen. Dus in een bushokje maar wat eten en gebruik maken van het keurige openbaar toilet (zouden ze op meer plaatsen moeten hebben). Dan nog een klimmetje om op de bult naar Diekirch te komen. We moeten af en toe wel vragen maar we worden tot nu toe altijd de goede kant op geleid. Om 3 uur zijn we al in Diekirch en gaan naar de touris informatie (daar scoren we nog een kaartje met bruikbare fietsroute) en vervolgens naar de camping aan de Sure. Die ligt nog geen 500 m van het centrum van de stad. We melden ons bij de receptie, het is niet goedkoop 19 euro voor een tentje en 2 personen, maar het is er wel super netjes. En!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! we kunnen wassen in de wasmaschine wat een feest en er is ook een droger dus de pelgrims lopen er weer fris en vrolijk bij. Het bijzondere is ook dat nu ineens de zon schijnt die hadden we vandaag nog niet gezien. De tent droogt heerlijk, de spullen schoon joepie!!!!!! Daarna gaan we naar de stad om een lekkere pizza te nuttigen. We hebben nog een hoop lol om de foto's die we 's avonds in de tent maken. Twee pelgrims in rode slaapzak in een groene tent, kleurrijk of niet?

Maandag 7 juli 2008 van Diekirch naar Mersch 23 km.

Het is vandaag wat wisselend met het weer dan wat regen dan wat zon. Plu op plu af zullen we maar zeggen.

We lopen eerst langs de Sure naar Ettelbruck en willen dan de andere fietsroute oppakken, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn, want het begin van die route is nog niet klaar. Na eerst een andere route gevolgd te hebben vinden we het andere fietspad. Het is een mooi pad, vlak en alleen voor wandelaars en fietsers. Heerlijk rustig en mooie vergezichten. Wel hebben we af en toe een bui, gelukkig is er dan net weer een boerenschuur (met tuinstoelen) waar we even gebruik van kunnen maken. Als we in Mersch aankomen besluiten we daar toch maar te overnachten op de camping, want de volgende is pas over 12 km en dan wordt het toch wat te ver. Zo passen we ons reisschema aan aan de mogelijkheden die er zijn. Op de camping krijgen we een plaats tegenover een soort spelletjeshal. De mevrouw van de camping vindt het goed dat (als het regent) we daar ook overnachten. We besluiten meteen om de tent niet op te zetten en vanavond maar in die hal te slapen, dan hebben we morgen geen natte tent en we slapen heerlijk droog en warm. Straks nog even een borrel drinken bij Nederlanders die ons hebben uitgenodigd en zo komt Jan Splinter door de pelgrimstocht.

Dinsdag 8 juli 2008 Mersch –Kockelscheuer 32 km :

Vandaag gaan we over een fietspad naar Luxemburg, dat loopt heerlijk. In de stad hebben we gezocht naar een overnachtingplaats in een klooster, maar de zusters zijn te oud en kunnen ons niet ontvangen. De fietspaden in Luxemburg zijn heel geschikt om te bewandelen.

We gaan maar verder richting zuiden, daar blijkt een camping te zijn. Om een stad in of uit te lopen kost altijd veel tijd en is meestal niet erg aangenaam. We lopen nog ongeveer 5 km en zijn dan op de camping. Gelukkig hebben we in de stad al warm gegeten, dus kunnen nu met een broodje toe.

Woensdag 9 juli 2008 Kockelscheuer – Soetrich 25 km

Heerlijk wandelweer vandaag, droog veel wind, en wat bewolkt. Eerst moeten we even over wat grotere wegen, maar daarna over mooie landweggetjes. We lopen richting Thionville omdat we daar graag route kaarten willen kopen. 5 km boven Thionville zoeken we een overnachtingsplek. Ik vraag een mevrouw die ramen lapt. Zij biedt ons een plek in haar tuin onder de pruimenboom. We krijgen een emmer water en 2 flessen water. In het café 2 huizen verder kunnen we eten volgens haar. Als we in het cafeetje zijn blijkt eten niet mogelijk, er is alleen wat te drinken. We ploffen toch neer en bestellen 2 cola met chips. Vervolgens leggen

we onze situatie (reizigers te voet) uit. Al snel komt ze met een quiche en vraagt of dat goed is. Wij antwoorden in koor alles is goed. En zo zitten we aan de quiche, daarna ijsje en koffie na. Wat een 3 gangen menu ! Dan in de tent onder de pruimenboom .

Donderdag 10 juli 2008 Soetrich – Voltroff

Heerlijk geslapen en wat een verrassing ; We worden door mevrouw uitgenodigd voor een uitgebreid ontbijt. Dan treffen we ook hun zoon Chris (45 j) hij is leraar Engels dus dat praat een stuk gemakkelijker. Na het ontbijt gaan we met Chris langs de boekwinkel en kunnen meteen al slagen voor 2 routekaarten. Daarna naar Thionville daar doen we wat inkopen in de supermarche en eten en drinken wat. In Thionville is net alles dicht als we aankomen dus wachten tot 2 uur. We versturen wat ansichten en routekaarten die we niet meer nodig hebben. Om 2 uur kunnen we in de boekwinkel nog een geschikte kaart vinden en gaan dan verder. Het is een snik hete dag en lopen over een drukke weg de stad uit. Leuk is anders en we moeten nog 2 km verder omdat de camping buiten Voltroff ligt. Wel is er een zwembad, maar die is heel koud, onze hete voeten zijn aangenaam verrast maar onze lijven minder. We koken zelf op onze eenpitter, nudels tomaten, ei (gekookt meegekregen van de mw), olijven en daarna appelmoes gevolgd door koffie met chocolade. We krijgen een paar stoelen aangeboden door onze campingoverburen. Om 11 uur naar bed, s nachts nog een onweersklap.

Vrijdag 11 juli 2008 Voltroff – Vigy

Vandaag starten we met wat regen. Om half 8 op omdat het dan droog is. Alles snel inpakken en om 10 voor 9 vertrekken. Het was drukkend en zweterig weer vannacht. Als we tegen 11 uur in Luttange aankomen willen we onder een boom koffie drinken. Het begint te regenen en een man wenkt ons een Chateau (kasteel) binnen. Het kasteel is aan de buitenkant al klaar, maar van binnen nog lang niet. We krijgen spontaan een rondleiding van de man (die zelf op de fiets naar Santiago is geweest). Dat zijn de leuke dingen op ons pad. Nog even een paar boodschappen in een klein winkeltje en dan gaan we over een karrenspoor en diverse dorpjes. Het begint te regenen en al gauw hebben ons al onze regenkleding aan. Dat is zweten! We komen de plaats Vigy binnen in de stromende regen en lopen om 14.05 een café binnen. We willen graag iets eten, maar vraag dat niet aan een franse na 14:00 uur. We leggen weer even onze situatie uit en dan blijkt er van alles mogelijk te zijn. We krijgen een 3 gangen menu. Even later komen Klaartje en Wannes binnen die hebben we gisteren op de camping ontmoet. We overleggen en proberen met zijn vieren een plaatsje te krijgen in een soort jeugdherberg : conferentieoord. Dat lukt en we zijn blij want het komt nog steeds met bakken uit de lucht. We krijgen een 2 persoonskamer met douche en toilet voor 30 euro. Een nacht op een echt bed met hoofdkussens wauw! s Avonds eten we met Klaartje en Wannes een boterham en daarna koffie met lekkers en ook nog aan de wijn.

Zaterdag 12 juli 2008 hieperdepiep voor Karla. Vigy-Chanville 32 km

We vertrekken 8.45 eerst doen we boodschappen want morgen is het zondag. Het weer is weer prima, droog; zon veel wind. We lopen heerlijk door gloeiend landschap naar Courcelles Chaussy hier eten we een plat de jour. Wat een mooie route vandaag. In la Houte vragen we een plekje voor de tent. Ze sturen ons naar een heuveltop 2 km buiten de plaats, dit blijkt een plek te zijn waar mensen die willen kamperen naar toe gestuurd worden. Eenmaal op de bult hebben we er helemaal geen goed gevoel over. Er zijn allemaal militaire graven en bovendien komt er een donkere lucht aan. Na even pauze besluiten we aan de andere kant van de bult naar beneden te gaan en komen dan in Chanville aan. Inmiddels is het half 6. We krijgen een plaatsje achter de Mairie (gemeentehuis); We zetten onze tent op en direct daarna begint het te regenen. Dus snel in de tent en even wat uitrusten van de vele km. Al gauw staat de burgemeester bij onze tent en zegt dat we in de Mairie mogen slapen. Wij blij. Tent uithangen

en installeren. Nog even met le mere (burgemeester) op de foto. Hij geeft ons nog een aantal blikjes fris. Wel veel muggen hier ! Maar die nemen we op de koop toe.

Zondag 13 juli 2008 Chanville – Chicourt 22 km

Le mere zou ons uitzwaaien maar is er niet op de afgesproken tijd, dus we vertrekken maar. Het is doodstil in alle kleine dorpjes (gehuchten) waar we doorlopen: Geen mens te bekennen en geen café of restaurant open. We hebben gelukkig genoeg in de tas dus we redden ons prima. Het lukt ons ook al heel goed om met de rugzak op te plassen! Nog net niet synchroon, maar wel bijna. Om 3 uur komen we via prachtige landweggetjes in Chicourt aan; Daar ontmoeten we Alain (le mere) en zijn vrouw Delphine. We krijgen een plekje voor de tent op hun erf. We rusten wat uit en koken onze pelgrimshap. Dan willen we water halen bij le mere, maar de hond houdt ons tegen. Delphine komt naar buiten en nodigt ons uit voor koffie met chocolade cake (heerlijk). We praten gezellig met haar en zij doet haar uiterste best om Duits te spreken, we krijgen ook nog stokbrood mee voor de volgende dag.

Maandag 14 juli 2008 (nationale feestdag) Chicourt – Chateau Salins 18 km (omdat we op de camping willen wassen).

Vandaag weer zo n prachtige route over prachtige landwegen; Ik krijg een veer van Marian voor de keuze van de route. Om 10 uur aan de koffie, dat wil zeggen water koken op de weg en oploskoffie maken. Broodje banana erbij en we zijn helemaal tevreden. Dan ineens betreft de lucht en lopen we snel naar ons einddoel. Daar komen we al om half 1 aan. De camping is heel sober dus niets wasmachine en droogtrommel. Het wordt weer handwerk! Op de camping ontmoeten we een Nederlands stel Peter en Ellie. We komen met ze aan de praat en drinken er koffie en krijgen lunch aangeboden, wat een hartelijkheid! s Avonds in Chateau Salins pizza gegeten en daarna terug naar de camping, waar Peter en Ellie al wachten met de wijn. Dus laat in het donker op de tast naar de tent.

Dinsdag 15 juli 2008 Château Salins – Einville au Jard 28 km

Ik ga eerst inkopen doen in Château Salins want de tas is leeg, ook moet ik gas zien te krijgen want dat is bijna op. Gelukkig lukt het allemaal al kost het wel wat extra kilometres. Om 10 uur op pad. Peter en Ellie hadden al koffie voor ons klaar staan. Het is weer prachtig wandelen over de paden en wegen. Een druk stuk weg kunnen we mijden door op ons kompas door een stuk bos te lopen. Dat lukt prima. Het is erg warm 30 of meer. Als we in Einville au Jard zijn kloppen we bij de Mairie aan en we krijgen een mooie plek aan het water. Het is een sort haventje met douche en wc. Daar ligt ook een prachtige Tjalk aangemeerd. Het schip blijkt meer dan 100 jaar oud te zijn. We komen met het echtpaar van de boot aan de praat en even later zitten we aan boord. We drinken fris en mogen zelfs blijven eten. Nasi heerlijk en yoghurt en koffie na. Cees en Truus vertellen over hun boot en vakanties en wij over de onze. Het is een heel gezellige avond. Om 10 uur douchen en naar bed.

Woensdag 16 juli 2008 Einville au Jard – Luneville 12 km in verband met schoenenreparatie!

Na door Cees en Truus uitgezwaaid te zijn gaan wij weer op pad. We willen vroeg in Luneville zijn om naar de Cordonnier te kunnen. Om kwart voor 11 zijn we er al en gaan eerst neer de tourist info, daar worden we prima geholpen en Celine van de info regelt zelfs een kamer in een bejaardentehuis voor ons. De cordonnier zegt dat de schoenen morgen om 9 uur klaar zijn. Wij hebben dus een halve rustdag en doen wat boodschappen, sturen nog wat spullen terug en verkennen de route voor morgen. s Avond eten we in een heel leuk restaurant pal achter het bejaardentehuis (dat midden in de stad staat). We hebben zelf sleutels dus we

kunnen zelf in en uit. Nog even met Cees ge SMS want hij is door een wesp gestoken en zijn hand zag er vanochtend heel erg dik uit; Heerlijk slapen op een echt bed.

Donderdag 17 juli 2008 Luneville – Essey la Cote 25 km

Om 8.15 zitten we beneden in de bejaardenzaal aan de koffie uit een puddingbak, dat is heel gewoon in Frankrijk. Ook de cordonnier heft zijn best gedaan de schoenen staan al op de toonbank. Ik blij. Het winkeltje is een foto waard het was 100 jaar geleden vast heel modern. Het weer is heerlijk niet te warm en droog. We lopen over mooie paden door bos en over landwegen. Om 15.45 komen we aan in het gehuchtje Essay la Cote. We vragen een vrouw of er ergens een plaatsje voor de tent is. Dat kan bij haar boerenschuur net buiten het dorp. We gaan er heen en staan in het weiland met het alle landelijke geuren. Als ze s avonds de koeien komt melken mogen we kijken en meehelpen om de melkmachine op de uiers aan te sluiten. Zo leer je nog eens wat. Daarna zelf weer pelgrimshap gemaakt (zie eerder in dit verslag).

Vrijdag 18 juli 2008 hieperdepiep voor Marian 30 jaar!!!!!!!!!!!!!! Essey la Cote – Thaon

We vertrekken om 8.45 na een heerlijke stille nacht. In het volgende dorp gaan we naar de bakker. Daar kopen we brood sap banana en pizza, voor de winkel eten we gelijk de helft op dat scheelt weer gewicht. We lopen via Thaon, omdat we in Epinal de laatste routekaart willen kopen. Het is heerlijk wandelweer bewolkt wind en niet koud met af en toe een lucht dat je denkt date r een bui komt, maar het blijft droog. We zijn tot nu zeer tevreden over het weer! Om 3 uur zijn we in Thaon, daar mogen we van de Mairie op de camperplaats aan het water onze tent neerzetten. Er zijn echter geen faciliteiten. Gelukkig heft Marian gezien dat het zwembad tot 7 uur open is dus daar lekker badden en douchen. We hebben een heerlijke salade gekocht en een pizza bij de bakker, alles valt er heelijk in. s Avonds nog wat last van luidruchtige jongeren.

Zaterdag 19 juli 2008 Thaon – St Laurent 22 km

Eerst lopen we even fout. Het blijkt namelijk dat de weg die wij hebben gekozen uit komt op een snelweg dus even terug om vervolgens via een prachtig pad langs het kanaal naar Epinal te lopen. Er zitten veel sluizen in het kanaal en dat is een kijkje waard. We rennen Epinal binnen omdat we bang zijn dat de winkel van de routekaarten om 12 uur sluit. Gelukkig zijn we op tijd en kunnen onze laatste kaart kopen. Daarna eten we in een bio restaurant en gaan nog naar de basiliek voor een stempel (tampoon op zijn frans). Na het eten valt het ons zwaar om door te gaan en we stoppen dan ook net buiten Epinal. In een klein parkje zetten we onze tent op (beetje wildkamperen). We krijgen nog wel water van een mevrouw. Het begint te regenen dus maar in de tent. Die we achter een heg hebben gezet, zodat we vanaf de weg niet te zien zijn. Het was een rare en vermoeiende dag. Als het droog wordt eten we nog wat aan de picknick tafel en gaan dan de tent in.

Zondag 20 juli St. Laurent (Epinal) – Bains les bains 28 km

Om 7 ;15 op het heeft de hele nacht geregend, maar nu is het droog. Tent inpakken en aan de picknicktafel eten en thee zetten. Daarna op pad, het is zondagmorgen en niet druk bij de weg. We komen weer op heel rustige weggetjes uit. Onderweg kunnen we (op zondag) nog wat inkopen doen. We kopen een stuk pizza bij de bakker die er even later lekker in valt. De route is heel erg mooi en onderweg zien we nog wat festiviteiten een soort trekker trek wedstrijden en braderie. De muziek galmt door de hele vallei. In de middag komen we aan in een kuuroord Bains les bains daar nemen we een hotelletje het is een heel eenvoudige en goedkope kamer, maar wij kunnen weer eens douchen haren en kleding wassen. Een paar uur later ruiken de pilgrims weer fris en wappert de was te drogen. s Avonds eten we met de

kuurgasten een heerlijk maal. Salade en Visspies en cake met room en een rosetje. Heerlijk om even zo verwend te worden.

Alle was is droog geworden en ook de tent! s Avonds nog een ontmoeting met een oude loodgieter omdat wij zijn winkeltje fotografeerden. Het winkeltje is een museum van 3 generaties. Zoonlief wilde het niet overnemen dus nu is het fini. Een dik konijn bewoont de winkel en vreet alles aan wat papier is. Meneer Guyot heeft nog een tand maar wel gevoel voor humor.

Maandag 21 juli 2008 Bains les bains – Abelcourt 30 km

Vandaag een top route pal zuidwaarts en mooi. Het gaat over bospaden en landwegen, we verwonderen ons over ons tempo. Heerlijk zo n dag dat het super de super loopt. De laatste dagen wel steeds flinke dikke luchten, maar een drup komt er niet uit. We lopen zo goed dat we 30 km lopen en in Abelcourt bij de Mairie op de stoep staan. Deze blijkt er niet te zijn en we vragen de buurvrouw naar een geschikte plaats voor de tent. Ze overlegt even met haar man en dan mogen we in haar tuin staan. Ze spreekt bovendien Nederlands, want ze is op de grens België Nederland geboren. Om 7 uur worden we uitgenodigd voor een plaatselijk drankje (kirsch) en daarna mogen we mee-eten, alles komt uit eigen tuin en is overheerlijk. Courgettesoep quiche, salade rabarber na. Omdat het gemakkelijk communiceert is het al snel 10 uur en duiken wij de tent in.

Dinsdag 22 juli 2008 Abelcourt – Mollans

Na een heerlijk ontbijt bij de familie gaan we over een mooie route die Pierre voor ons heft uitgetekend. We hebben hem onze vervolgroute voorgelegd en hij is er erg enthousiast over en prijst onze route keuzes. Weer glooiend land met nu een vos op ons pad. Na 13 km komen we Saulx en kunnen we weer inkopen doen. Dit is soms een probleem op het platteland waar de winkeltjes geen bestaan meer hebben. Steeds genieten we weer van alle landbouw en veeteelt onderweg. Heerlijk om zo te voet door het land te gaan. In Mollans worden we door le mere naar een soort speelveldje gestuurd. Hier is wat jeugd waar we meteen mee in gesprek gaan. Zij regelen ook meteen 2 flessen water voor ons. Weer koken we zelf. Nu soep en pegrimsmaal.

Woensdag 23 juli Mollans – Cubry 25 km

Steeds geweldig wandelweer. Tot nu 2 regendagen op het hele traject. Om 7;15 op de tent is wat nat en de slaapzakken aan de onderkant ook. Gelukkig komt de zon al op en we hangen alles aan het piramideklimrek op de speelplaats. Om 8.45 weer op pad. De route is heel mooi, natuurlijk is het af en toe klimmen, maar het is zeer de moeite waard. In Esprils komen we om 12.30 aan eten te midden van heel wat werkvolk. We zijn geloof ik een bezienswaardigheid. Daarna even wat eten inslaan in een winkeltje, maar die is net dicht. Gelukkig tref ik de vrouw van de winkel en zij doet apart voor ons open. Dus eten inslaan en er wordt weer afgesloten. Even later blijkt dat de stokken van Marian nog binnen staan. Even Paniek maar gelukkig kunnen we snel de vrouw achter halen en doet ze opnieuw voor ons open. Om 5 uur komen in Cubry aan een chique gehucht met kasteel en golfbaan. Maar de plaats lijkt uitgestorven. Uiteindelijk zien we een mevrouw we vragen een plekje voor de tent in het dorp, maar we mogen bij haar logeren. Ze houden heel veel bijen en vinden het geen goed idee om in de tuin te staan. Wij krijgen de hele bovenverdieping met douche en wc. Super! dus we gaan douchen (dat was al 3 dagen geleden) haren en kleding wassen. Om 8 uur weer aan tafel bij zomaar iemand die we nog niet kenden, dat is gastvrijheid ten top. Veel gesproken over de bijen en alle toebehoren gezien. Het is heel indrukwekkend de grote ketels met honing.

Donderdag 24 juli 2008 Cubry – Clerval 17 km

Morgen beginnen we op onze laatste kaart richting Lausanne. Vandaag even rustig aan om spullen terug te sturen, geld te pinnen en boodschappen te doen. Het zal vanaf morgen echt heel erg berg op en afwaarts gaan.

Nu even moe van typen dus aan allen veel liefs en groeten van de pilgrims. Marian en Ria