

PelgrimsommetjeNL 002 Rondje Nigtevecht [Utrecht]

Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Fietsen en **Wandelen**, 17 km (mogelijkheid tot inkorten of uitbreiden), ± 5 uur

Startplaats Station Weesp (OV-fiets en gewone huurfiets te verkrijgen)

Bereikbaarheid met de trein, aanwezigheid P-plaats aan de achterkant van het station.

GPS beschikbaar: nee

Beknopte beschrijving

Je kunt het oude centrum van Weesp nog even in lopen. Weesp verkreeg in 1355 stadsrechten en groeide in de daaropvolgende eeuwen uit tot een vestingstad in de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Jenever, bier, porselein en cacao waren lange tijd de economische drijfveren.

Tegenwoordig wordt er overigens weer bier (Wispebier) en Jenever (Anker) in Weesp gebrouwen. Natuurlijk kun je Weesp niet verlaten zonder bij een van de plaatselijke bakkers de

Weespermoppen (een amandelkoekje) gekocht te hebben.

De tocht gaat langs de Vecht. Weesp heeft nog drie molens (je passeert ze alle drie). Je loopt/fietst naar Nigtevecht, oorspronkelijk een langgerekt dorp op een rivierduin langs de linkeroever van de slingerende Vecht. Tegenwoordig heeft het een dorpskom in een bocht van de rivier. De tocht gaat verder door de polder richting het Amsterdam-Rijnkanaal, weer terug naar Weesp.

NB Je kunt ook andersom lopen/fietsen door eerst langs het Amsterdam-Rijnkanaal te gaan, door de polder naar Nigtevecht te lopen/fietsen en dan langs de Vecht weer terug naar Weesp.



Wat is mogelijk interessant voor pelgrim

Als je in Nigtevecht aankomt, loop je zo'n 150 meter verder het centrum in. Aan de linkerkant zie je een bakker (alleen 's ochtends geopend en pinbetalingen zijn niet mogelijk). Koop daar iets lekkers en loop een stukje terug. Aan de rechterkant vind je een (gratis) fiets- en wandelpontje. Er zijn banken en je kunt er aan de Vecht even rusten.

Doe je ogen dicht. Je komt aanlopen. Je ziet het water al. Je hebt je rugzak op. De zon schijnt heerlijk op je gezicht. Wat een fantastische dag is het. Je doet je rugzak af. Je gaat op het bankje zitten, en haalt je lekkers tevoorschijn. Wat een rust, ook al ben je niet de enige. Wat hoor je nu?

Daar komt hij: Danilo, met zijn boot die je de Po over zal brengen. Jij blijft nog even zitten. En droomt verder.



Kaartje vind je [hier](#). De wandeling/fietstocht is zowel 'linksom' als 'rechtsom' te maken.

Nog een vraag: wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome] accounts? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl.

Dit PelgrimsommetjeNL wordt je aangeboden door Everdiene Geerling