

PelgrimsommetjeNL 004 Naar Sauwerd

*Een rivieren vele namen: langs het Reitdiep van Groningen naar Sauwerd
Vereniging Pelgrimswegen naar Rome*

Wandeling, 19 of 22 km (ommetje naar Garnwerd), duur 4 - 5 uur

Start: NS-station Groningen, stukje trein van Sauwerd naar Groningen inbegrepen; parkeren bij station mogelijk.

Informatie: Het Reitdiep: een open verbinding met de Waddenzee in de Middeleeuwen. Maar eigenlijk was dit in Drenthe de Hunze, in de stad was het de Aa en tussen Wieringerschouw en Garnwerd is de oude rivier nog terug te vinden in het oude Diepje. Een rivier met vele namen dus, die mooi door het noordwesten van de provincie Groningen stroomt, langs oude wierdendorpjes.



Beschrijving: Vanaf het station kom je al snel bij de Aakerk, genoemd naar de rivier en dan kom je aan het Hoge en Lage der Aa, vroeger bereikbaar voor in – en uitladen bij resp. hoog en laag water. Voorbij de Wilhelminabrug loop je langs het Reitdiep, even over een weg en dan een aantal kilometers langs een fietspad de stad uit. Voorbij de universiteit steek je een voetpad op, dat een stuk over een dijk loopt met mooi uitzicht op Dorkwerd. Dan kruist het Reitdiep het Van Starckenborgkanaal, gegraven tijdens de crisisjaren. Nu volg je een stukje het Pieterpad, dat helaas verlegd moest worden nadat de Paddepoelsterbrug kapot gevaren was.

Je steekt het kanaal over via een nieuwe brug en gaat terug naar het Reitdiep, op naar Wieringerschouw. Het pad loopt hoog, met prachtig uitzicht en heel veel vogels. Bij Wieringerschouw steek je naar de linkerkant van het diep, loopt over een koeienpaadje naar het mooie kerkje van Oostum, dat is normaal open. Na een ruime kilometer langs de weg gaat het rechtsaf weer naar het diep met wat geschikte picknickplekken, aan de andere kant kom je bij een oude sluis. Hier wordt uitgebreid toegelicht dat het Reitdiep al in 1629 is recht getrokken door de Stadgers, die 7 kilometer bochten wilden uitsparen. Te voet kun je dat oude Diepje goed terugzien, je loopt door een laagte en het oude Diepje is een vallei die nog weer lager is. Een paar honderd meter verder gaat het Pieterpad linksaf naar Garnwerd, de kortere route gaat rechtdoor naar Groot Wetsinge. Een ommetje naar Garnwerd van 3 km dat zeer de moeite waard is vanwege een mooi café met een terras hoog boven het water, een oud straatje en een mooie kerk. Daarna gaat de route in elk geval terug naar het afslagpunt en ook richting Groot Wetsinge. Groot Wetsinge is een flinke terp, de kerk is verdwenen. In Klein Wetsinge staat een nieuwe kerk, nu een café. Rechtdoor naar Sauwerd, waar de oude kerk ook afgebroken is, staand op de hoge terp kijk je terug naar het Reitdiepgebied. Terug naar Groningen kan met de trein, of met de bus.



Bijzonder voor de pelgrim: wandeling door een oud landschap, prachtige vergezichten, mooie kerkjes. Voldoende kleding meenemen, twee fraaie cafés onderweg. Blijf nog een paar dagen, geniet van Groningen en wandel ook bij Loppersum of bij de Waddenzee.

Kaartje: vind je [hier](#); er is ook een **track** beschikbaar in [GPX](#)

Nog een vraag: wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome] accounts? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl.

Dit PelgrimsommetjeNL wordt je aangeboden door Titia Meuwese