

PelgrimsommetjeNL 012 Vijf Groninger Kerken [Groningen]

Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Wandelen, 18 km, duur \pm 4 uur



Startplaats: Loppersum

Bereikbaarheid: parkeren bij het NS-station.

Omschrijving: de achtergrond van deze wandeling is beschreven in het magazine Omnes nummer 20, dus hier meer wat praktische tips. Het is een wandeling door het open Groningse land, langs grote boerderijen, prachtige kerkjes en heel veel leegte. Om heerlijk uit te waaien.

Wat is mogelijk interessant voor pelgrim: wandeling door een oud landschap, prachtige vergezichten, mooie [kerkjes](#). Voldoende kleding meenemen, geen cafés

onderweg, in 't Zandt een cafetaria. In Loppersum Hotel Spoorzicht. Blijf nog een paar dagen, geniet van Groningen en wandel ook bij de Waddenzee. Kom je één dag, ga dan vroeg en rijd na deze wandeling door naar de Punt van Reide bij Termunten (ongeveer 30 km). Of naar Noordpolderzijl (ongeveer 20 km). Bij de Punt van Reide uitzicht op de Eems met zeehonden, dit jaar waarschijnlijk gesloten, bij Noordpolderzijl uitzicht op het wad met Rottum en Borkum in de verte.



Beschrijving: loop naar de spoorwegovergang, ga richting Eenum langs de rustige weg. Na een ruime kilometer gaat er een fietspad linksaf, de massieve kerk van Zeerijp is al zichtbaar. Loop er omheen langs een pad met gedichten en bekijk de kerk, een hoge gotische kerk.

Mooie herdenkingsborden van de lokale elite uit ongeveer 1700 in het koor. Uit de kerk links, daarna rechts een landweg op, tussen bollenvelden en graanteelt. Dit pad slaat rechtsaf en vervolgens weer linksaf. Een boomgaard met picknickbank aan de linkerzijde. Dan weer het open land op, je kijkt nu al richting van de leegte van het Hogeland. Tweemaal rechtsaf, de boerderijen worden steeds groter. Linksaf op de Terhornsterweg, je steekt een maar over, een oud stroompje. Aan het einde van de weg links en dan weer rechts tot je bij de grote Mariakerk in 't Zand aankomt. Na bezichtigen van de kerk rechtsaf de Hoofdstraat op, eerste weg links. Loop deze straat uit en ga over Boukema's laan het dorp uit. Loop de asfaltweg op, ga links en meteen weer links het bruggetje over in de richting van een grote boerderij. Om de boerderij loop je min of meer over heet erf, tot een mooi bomenlaantje. Deze laan helemaal uitlopen tot een asfaltweg, daar rechts en na 300 m links een pad op. Je ziet nu Leermens, een half afgegraven terp. Nogmaals links en weer rechts, doorlopen tot je in het terpdorp komt en omhoog kunt steken naar de Donatuskerk. Binnen-, maar ook vooral ook buitenkant zijn heel interessant, met oude tufsteen en prachtig metselwerk met verbrande stenen. De terp weer aflopen de andere kant op langs het Kerkepad en linksaf over de Rondweg. Rechtsaf de Wierdweg op en na de brug rechtsaf. Je loopt weer nu langs een maar, deze kronkelt wat. Het is geen twee kilometer tot Eenum, een kleinere terp. De kerk van Eenum blijft net hangen, de terpgrond werd als goede meststof verkocht, maar de kerk moest blijven staan. Ga in Eenum het bruggetje over en dan rechtsaf. Op de terp linksaf omhoog, na een paar huizen gaat en klein paadje naar rechts tot aan de kerk. Achter de kerk steil naar beneden, dan naar links. Aan het einde van de weg links, rechts een zandpad op en na het huis rechts een graspad op. Dit uitlopen, links en aan het einde rechts, volg dit pad tot aan het spoor. Steek dit over en ga rechtsaf. Nu gaat het steeds vrijwel rechtdoor tot aan de kerk, een extra grote in dit grotere dorp Loppersum. Heel licht door al die ramen en fraaie beschilderingen. Let onderweg op alle roofvogels, veel kiekendieven hier.

Kaart vind je hieronder en de GPS-track kun je [hier](#) vinden.



Nog een vraag: wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome] accounts? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl.

Dit PelgrimsommetjeNL wordt je aangeboden door Titia Mulder