

Pelgrimsonderkomen van de maand **AUGUSTUS**



Langs het Italiaanse deel van de Via Francigena vind je in nagenoeg elke plaats waar je doorheen trekt een pelgrimsonderkomen. In de drukke en omvangrijke stad **Vercelli** vind je weliswaar in een buitenwijk een echte pelgrimsplek in het **Convento di Biliemme Marianisti**. Met een prachtige kerk en het standbeeld van San Francesco op het pleintje voor dit bijzondere pelgrimsonderkomen.

[lees verder en meer slaapplaatsen!]

Op naar ons eerste lustrum in Houten op 10-11-12!

Wat lijkt het al weer lang geleden dat de vorige Nieuwsbrief werd verspreid. De tijd is omgevlogen, zeggen we dan. Voor veel lezers zal de tijd niet hebben stilgestaan: zij hebben hun tocht naar Rome ondernomen en kunnen haast niet stil zijn over hun ervaringen. Anderen hebben nieuwsgierig hun pelgrims gevuld op weblogs of via andere social media. We zijn verrast door zoveel reacties van onze leden naar onze redactie van de Nieuwsbrief en het magazine Omnes. Diverse artikelen en een beeldpagina zijn er mee gevuld. Een van onze redactieleden is nu nog op een zijweg naar Istanbul en doet verslag van een opvallend fenomeen. Ook ervaart hij wat het is onderdeel van de eeuwigheid te kunnen worden. Hij laat alle tijdsbesef varen en geeft zich over aan de ervaring, in verbinding te zijn met de eeuwigheid, met het eeuwige. De trotse vader Wim Eikelboom geeft een verslag in beeld en woord van zijn bijzondere aankomst in Rome. Samen met Petra en hun kinderen Willem Sake, Rebecca en Jet fietsten zij naar Rome, waar hen als *pelgrimsgezin* een bijzonder onthaal ten deel viel. Ook plaatsen we voor de eerste maal een overzicht van de leden die ons een kopie van hun Testimonium en Pelgrimspaspoort hebben gestuurd. Dit overzicht is zeker niet compleet, maar daar zijn de pelgrims zelf mede verantwoordelijk voor! Dus wil je in het komend jaar in onze augustus Nieuwsbrief jouw naam vermeld zien staan, dan vind je onder de lijsten op pagina 6 en 7 alle aanwijzingen daarvoor. Ook al op deze pagina zie je de aankondiging van onze jaarlijkse ontmoetingsdag, maar op pagina 2 neemt Cor Kuyvenhoven het programma al vast met je door, zodat je gemotiveerd op www.pelgrims wegen.nl jouw komst al kunt melden! De tijd vliegt...!

Ook van deze Nieuwsbrief 16 tref je in de mail slechts een deel van de eerste pagina aan. In de bijlage in *pdf-formaat* vind je een compleet exemplaar, dat wisselt per nummer van aantal pagina's. En deze is op verzoek van velen dan ook eventueel af te drukken! Redactie Nieuwsbrief

[View details](#)

Zaterdag 10 november 2012

Feestelijke ontmoetingsdag met een boeiend en divers programma!

Flaats. Houten

Overzicht routes voor fietsers of lopers naar Rome!

Uw ervaringen als fietser doorgeven aan de Romegangers van morgen?

**Testimonium ontvangen?
Vul formulier op website in!**

Gearriveerd in Rome... (klik op de link in de afbeeldingen!)



[Verhalen](#) | [Bloggen](#) | [Community](#) | [Nieuws](#) | [Technologie](#)

Meer en meer gratis content? [Lees hier](#)

Op de fiets naar Rome voor East African Care

[Bezoekers op RSI Aard](#)



[Verhalen](#) | [Foto's](#) | [Kaart](#) | [Profil](#)

Good things come to those who travel far and wide

[Meer foto's](#) | [Meer berichten](#)

Waar vindt u dit?

[Meer foto's](#) | [Meer berichten](#)

Na 4 weken afwezigheid in de Maasvlakte, zijn we gisteren weer geland in Rotterdam. Er stond een heus welkomcomité opgesteld van familie en vrienden op de luchthaven. Super!!!! We werden nog in de luchthaven gezet om later weer er thuis ook nog een pakketje bezorgd te krijgen. De dag erop was het weer tijd om te vertrekken. De afgeklopte reis startet met een bezoek aan de kathedraal van Sint-Jeroen. Zonder dat we daar eerder waren geweest. In Praag waren we nog even op de fiets om de historische gebouwen te bekijken. Nu kregen we onze fietsen en begingen we van een nacht, maar dinsdag gingen we al weer op pad om onze fietsen en bagage in te leveren bij IRON, een klant van Hervitours. Dat was toch nog 17-40 kilometer fietsen, maar met de GPS ging het super, divers door Rome! Het werkt dus wel! XD!!!. Probeer er anders maar eens te komen. Transporteur Del! zal zorgdragen voor het transport naar Nederland.



[Meer foto's](#) | [Meer berichten](#)

Laatste foto's



[Meer foto's](#) | [Meer berichten](#)

Laatste reacties

21 Aug, 19:40 Andie
21 Aug, 19:44 Gerda
21 Aug, 19:44 Sublime Windhoek



Ons eerste lustrum

door Cor Kuyvenhoven

Op 10 november aanstaande vieren we ons eerste lustrum. Op deze magische datum (10-11-'12) bestaan we dan alweer vijf jaar. En dat gaan we vieren!! Onze jaarlijkse leden- en ontmoetingsdag zal een extra feestelijk tintje krijgen. Er is iets lekkers bij de koffie, we hebben muzikale intermezzi met o.a. El Orfeón Jacobeo, dus noteer de datum alvast in je agenda: 10 november 2012, College de Heemlanden, Houten; van 11.00 – 16.00 uur. Leden en belangstellenden van harte welkom!

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering hebben we dit keer vroeg ingepland. Van 10 tot 11 uur 's morgens houden we onze ledenvergadering in een aparte ruimte in de school, dus niet in de centrale hal. Daarmee hebben anderen die niet persé de officiële vergadering willen bijwonen volop gelegenheid om over de uitgebreide Piazza (informatiemarkt) te lopen. Daar komt nog een voordeel bij: we hebben dan op de dag voldoende tijd om aan de verschillende programma onderdelen aandacht te besteden. Uit de evaluatie van vorig jaar kwam als één van de aanbevelingen van de aanwezigen dat we de dag niet té vol moesten proppen. Daar hebben we gehoor aangegeven.

Programma

De werkgroep, Marinka van Beek, Patricia Cuelenaere, Everdiene Geerling en Cor Kuyvenhoven nodigen je uit deel te nemen aan een divers programma. De ontmoetingsdag zelf begint stipt om 11.00 uur en staat in het teken van het thema "Op verhaal komen". Een thema waar we allemaal wel iets mee hebben, lijkt ons. Niet alleen heeft elke pelgrim naar Rome zijn of haar eigen verhaal, ook onderweg heb je van alles meegeemaakt, heb je vele verhalen van medepelgrims gehoord en ben je door veel van die verhalen geraakt. Veel mensen die de tocht naar Rome fietsten of liepen vertellen dat ze even tijd voor zichzelf wilden hebben, een time out nodig hadden; deze tocht wilden gebruiken om (weer) op verhaal te komen. En hoe is trouwens jouw verhaal verder gegaan, nadat je was teruggekeerd? Loek Bosch, ofm (minderbroeder, zeg maar Franciscaan), zelf pelgrim naar Assisi, Rome en Santiago, zal rondom dit thema een boeiende lezing houden. Zelf werkte hij jarenlang in het klooster van San Damiano waar hij vele kontakten had met pelgrims die de Franciscaanse Voetreis liepen. Momenteel werkt Loek in het minderbroederklooster in Megen (gekscherend wel "het Assisi aan de Maas" genoemd).

Lunch

Voor de lunch geef je je van te voren op. De €5 die dat je kost betaal je ter plekke, bij binnenkomst.

's Middags kies je één activiteit uit de zes mogelijkheden die wij je aanbieden:

1. Verhalencafé

In de centrale aula zitten kleine groepjes van hetzelfde aantal personen (of zij die van plan zijn om te lopen) dan wel fietsers bij elkaar. We vertellen elkaar verhalen. Het luisteren naar en vertellen van verhalen verbindt mensen met elkaar. Iedereen staat immers open voor verhalen, van zichzelf, van anderen. Door verhalen kunnen we geïnspireerd raken en wanneer we elkaar de ruimte geven om te vertellen en te luisteren, leren we misschien ook nog wel van elkaar. Daadwerkelijk "op verhaal komen" en elkaar ontmoeten zoals het bedoeld is, dat is wat we voor ogen hebben.

2. Lezing "Fietsen met God" door Monic Slingerland

Drie Nederlandse vrouwen, gereformeerd, rooms-katholiek en anglicaans, stappen op een zondag in augustus in Canterbury op de fiets en rijden in vijf weken naar Rome. Alle drie zijn ze overtuigd van hun koers, dus stof genoeg, onderweg. Agnes Amelink, Alja Tollesen en Monic Slingerland schreven het gelijknamige boek. Monic Slingerland, werkzaam bij Trouw, vertelt er op onze ontmoetingsdag uiterst boeiend over.

3. Wandeling door onbekende en van fraai natuurschoon voorziene paden rondom Houten

Ongeveer 30 mensen kunnen met deze wandeling mee. Tijdens de wandeling wordt niet alleen stil gestaan bij dat wat we al lopend passeren, maar kunnen we ook met elkaar van gedachten wisselen over de vragen zoals ze in het Verhalencafé aan de orde komen.

4. Workshop kunst

Ieder van de 25 deelnemers maakt onder professionele leiding een eigen kunstwerk waarin de verwachtingen, dan wel de herinneringen en ervaringen van de tocht naar Rome centraal staan. Verschillende elkaar snel opvolgende opdrachten en oefeningen leiden uiteindelijk tot jouw eigen kunstwerk.

5. Doorpraten met Loek Bosch

Bedaald voor zo'n 20 mensen die willen doorpraten over dat wat hij 's morgens vertelde in de lezing. Vragen staan vrij. Een gegarandeerd boeiend gesprek met diepgang.

6. Rondlopen over de Piazza

We hebben dit jaar extra veel personen en organisaties uitgenodigd. Er is zeker iets van je gading bij!

Natuurlijk sluiten we rond 16.00 uur af met een hapje en een drankje in Café Pellegrini. Bij je vertrek ontvang je van ons nog een passend aandenken aan deze dag en aan ons lustrum. Je kunt je vanaf nu al opgeven. Doe dat digitaal via de website van de vereniging. Graag tot ziens!



Van dronken Serviërs en ascetische monniken

Een impressie van onderweg naar Istanbul

door Ruud Bruggeman

Pelgrimeren werkt absoluut verslavend! Na Santiago en Rome ben ik begonnen aan een volgend pelgrimsproject: Jeruzalem! Vorig jaar van Zoetermeer naar Oostenrijk, dit jaar ben ik onderweg van Oostenrijk naar Istanbul, en als ik dat bereiken mag in september (inshallah), dan volgend jaar van Istanbul naar Jeruzalem (DV). Dit jaar loop ik dus vanaf half mei via Wenen door Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije naar Istanbul in Turkije.

Half juni ben ik in Servië door de Fruska Gora, een prachtig natuurgebied, met een sterke concentratie van Serviesorthodoxe kloosters. Die wil ik graag bezoeken, en er zo mogelijk ook overnachten. In het dorpje Lezimir weet ik eind van de middag nog niet waar ik zal kunnen overnachten. Ik zie een stel bierdrinkende Servische jongens en mannen op een trapje zitten, koop in het dorpswinkeltje ook een blik bier en ga er bij zitten kletsen. Zij weten zo gauw ook geen slaapplaats voor me, maar als ik de mogelijkheid van slapen in een klooster noem, veren ze op:

daar gaan ze me wel even heen rijden, maar eerst nog een bier extra drinken, en dan gaan ze me er heen brengen. Ik stuur het tactisch zo, dat we niet nog meer gaan drinken maar direct gaan rijden. Dat lukt, en we gaan - een beetje zwabberig - op weg. Een gezellige rit, met een uiterst beperkte conversatie: uitsluitend over drank, voetbal en sex. Maar ze spannen zich aan alle kanten in, om zo goed mogelijk voor me te zorgen. Eerst rijden ze me naar het verste klooster, in Petcovica: als het daar niet lukt kan ik altijd nog naar het klooster dichterbij. Het verste klooster blijkt een vrouwenklooster, dus geen denken aan slapen daar voor een man. De zuster is wel erg lief en bedeft me onder cadeautjes. Daarna naar het volgende in Sisatovac, een manenklooster. Ik loop naar een monnik, die geen Engels praat, maar ik begrijp wel van hem dat er geen slaapmogelijkheid is. Maar ik denk ook iets op te vangen over een Engels sprekende monnik die over een uur komt, en besluit tegen mijn dronken Serviërs te zeggen dat ik een slaapplaats heb, om ze niet langer op me te laten wachten, zodat ze weer weg kunnen gaan.

Na een uur wachten komt de bewuste monnik, die ook al niet erg happig op me is: ze hebben geen gastenkamers en het is hier geen hotel, en anders slap ik toch ook ergens anders? Maar hij is niet de abt die het voor het zeggen heeft, die komt later. Intussen zie ik dat er een dienst gaat beginnen in de kerk, en ik vraag of ik die kan bijwonen. Dat kan. Een lange dienst, vol onverstaanbare gebeden door de drie monniken, met alle aandacht en eerbied uitgesproken. Mooi om te merken bij hen, dat het er niet toe doet, met hoe weinigen ze zijn: deze diensten worden niet gehouden ter ere van hen, maar uitsluitend ter ere van God, en wat doet dan hun aantal er toe? Na afloop hoor ik dat de abt het goed vindt dat ik blijf eten en slapen! Prompt zijn de monniken van het klooster even vriendelijk en meelevend met me, geven me alles wat ik maar zou kunnen wensen. Het is een uiterst arm klooster, met drie monniken; vroeger was er bezit, maar dat is door de communisten afgepakt; nu leven ze van giften. Ik deel een uiterst sobere maar gezonde avondmaaltijd met ze.



Een grotere tegenstelling tussen mijn dronken Serviërs en deze ascetische monniken is nauwelijks denkbaar: de ene gericht op het platte aardse, de ander uitsluitend op het hogere. En toch: ik vind het zo mooi om te zien, hoe beiden zó goed en vriendelijk en helpend voor me zijn, alleen maar gericht op hoe ze zo goed mogelijk voor me kunnen zorgen. Daarin is er geen enkel verschil tussen de dronken mannen en de monniken, en voel ik me met beiden even verbonden. De andere morgen om 5 uur is er weer een ochtenddienst in de kerk, die ik ook wil bijwonen. Ik sta in de kerk, en de dienst gaat maar door en door, zonder dat ik enig idee heb, hoe lang

Ervaringen van verdeeldheid en van eenheid

dit gaat duren. Het wordt 6 uur, 7 uur, en het einde is niet in zicht. Ik denk: dit gaat zo wel een eeuwigheid duren! Waar ben ik aan begonnen, en waar gaat dit eindigen?! Dan besef ik wat ik denk: dit duurt een eeuwigheid: ik ben hier in contact met de eeuwigheid. Prompt laat ik alle tijdsbesef varen, en geef me over aan de ervaring, nu in verbinding te zijn met de eeuwigheid, met het eeuwige. Alle gedachte aan haast of ongeduld is weg, en ik geef me over aan dit zijn, wat voor mij best een eeuwigheid mag duren, doet er niet meer toe. Op dat ogenblik is de tegenstelling van fijn of niet fijn verdwenen, en leef ik in vrede in het eeuwig durende hier en nu, wat de definitie is van geluk en vrede.

Een leven in gedachten van tegenstellingen, of in gedachten van verbinding en eenheid. Beide is mogelijk. Het verschil tussen beide is een leven in onrust en oordeel, of een leven in verbinding en vrede. Ik vond die laatste kant wel prettig, eerlijk gezegd.



Klooster Petcovica



Klooster Sisatovac



De afgelopen maanden ontving de redactie van diverse pelgrimerende leden beelden die we je niet willen onthouden. Vanoud linksboven met de klok mee: Everdienie Geerding bereikt de Sint Bernhardpas, Freek Zant en Joke Boenzaart op het Pietersplein. Arnoud Boerwinkel stuurde tijdens een gedwongen ophoud deze fraaie foto! De broers Ruben en Simon Koster zijn ook in Rome gearriveerd! Noud Maas stuurde deze volgens hem bijzondere foto! Prosecco en kinderen bij de aankomst van Henny en Hans van der Kooi! Luc Gregoir bracht op de tocht van Rome naar Antwerpen de hoogte- en dieptepunten in schema!



Beelden van een pilgrimage





Eerste pelgrimsgezin in twintig jaar!

door Wim Eikelboom

Pelgrimsgezin ? Daar heeft de non van het klooster nog nooit van gehoord. Onderweg naar Rome heb je als gezin op de fiets veel bekijks. Ons gezin bestaat uit vijf personen : ma Petra (43), pa Wim (43), Willem Sake (18), Rebecca (17) en Jet (11). De oudste twee deden dit jaar eindexamen. Om deze nieuwe levensfase te markeren, zochten we een avontuurlijke manier om als gezin iets te ondernemen. We kozen met elkaar voor een pelgrimsfietstocht naar Rome. In Rome woont en werkt een vriendin van ons. Daarnaast beseften we dat een lange tocht een mooie manier is om levenslessen te leren en om de onderlinge band te versterken. Ons vertrekpunt lag ter hoogte van Luxemburg. Zo was het haalbaar om in vier weken Rome te bereiken. Onderweg kampeerdend we en sliepen we af en toe in een klooster of bed & breakfast. We vonden het een prachtige, energerende tocht. Ook aan de zware kant; dat kwam mede omdat we een tandem bij ons hadden waar onze jongste dochter achterop zat. Met die tandem in ons gezelschap hebben we toch een geweldige prestatie geleverd door de Alpen over te fietsen (Splügen Pass). In Italië was het heet, soms té heet om te fietsen. Dat maakte de etappes soms loodzwaar. Italianen beseften dat kennelijk ook, want we werden soms uitbundig aangemoedigd door voorbijgangers. Na vier fietsweken (met vier rustdagen) bereikten we Rome. Het was een kippenvelmoment toen we op het Sint Pieter arriveerden, waar vakantievierende familie ons met een spandoek opwachtte. Toen we ons in Rome meldden bij Kees van Duin van de Kerk der Friezen stond hij even met zijn ogen te knipperen. Een gezin op de fiets met een pelgrimspaspoort, dat had hij in twintig jaar nog niet eerder meegemaakt. We ontvingen van hem een pelgrimsoorkonde, evenals van het Vaticaan. We kijken terug op een heel bijzondere ervaring. Als gezin hebben we geleerd bij de dag te leven, durven los te laten en erop te vertrouwen dat het wel goed komt.



Pere Grinus





Testimonia register pelgrims te voet december 2011

Het secretariaat bewaart kopieën van de Testimonia en Pelgrimspaspoorten. Daaruit ontnemen we deze gegevens.

Pelgrims te voet	vertrekplaats	aankomst	Pelgrims te voet	vertrekplaats	aankomst
Roosmalen, Mark van	Bergeijk	25.06.2000	Vangrunderbeek, Jos	Keulen(D)	02.06.2011
Poel, Klaas van der	Zoetermeer	06.2003	Hendrickx, Ludo	Amsterdam	17.06.2011
Poel, Helen van der	Zoetermeer	06.2003	Hendrickx-Stevens, Joke	Amsterdam	17.06.2011
Wich, Gert - Houten	Houten	24.07.2006	Brekelmans, George	Santiago de C.(E)	19.06.2011
Sejsener, Ton	Rome	14.07.2007	Brekelmans-Bak, Grietje	Santiago de C.(E)	19.06.2011
Hulsbosch, Ada	Rome	14.07.2007	Dox, Marleen	Vercelli	19.06.2011
Brand, Harrie van den	Uden	28.07.2007	Geubbelsmans, Germaine	Vercelli	19.06.2011
Brand-van Driel, Nanda v d	Uden	28.07.2007	Gerestein, Johan	Pieterburen	10.07.2011
Teunissen, Ben	Den Bosch	09.07.2008	Gerestein-Hettinga, Marianne	Pieterburen	10.07.2011
Bode, Bert	Doetinchem	20.07.2008	Ass, Huub van	Merselo	10.08.2011
Bode, Helma	Doetinchem	20.07.2008	Ass-Claessens, Fien	Merselo	10.08.2011
Blokker jr., Jan	Amsterdam	08.08.2008	Drunen, Pascale	Den Bosch	10.08.2011
Hoogland, Koos	Ouddorp	25.08.2008	Wit, Jan de	Schagen	19.08.2011
Verweij, Herman	Venlo	09.2008	Wijngaarden-van der Weij, Martha	Drachten	28.08.2011
Dijk, Roel van	Heerde	16.09.2008	Wijngaarden, Fokke	Drachten	28.08.2011
Paauw, Rick	Amsterdam	10.10.2008	Mannens, Frank	Florence	01.09.2011
Buijs, Frank	Amersfoort	24.10.2008	Joha-de Leuw, Joyce	Bolsena	21.09.2011
Sejsener, Ton	St.Ellero-Florence	25.05.2009	Maas, Noud	Valkenswaard	28.09.2011
Hulsbosch, Ada	St.Ellero-Florence	25.05.2009	Beek, Evert van	Maastricht	02.10.2011
Goyens, Jaak	Bocholt (B)	24.06.2009	Beek-Lettink, Marinka van	Maastricht	02.10.2011
Vanhooyland, Ria	Zonhoven (B)	03.09.2009	Weijenberg, Riens	Apeldoorn	07.10.2011
Doorn-Danhof, Tea Anna	Assen	28.09.2009	Hurk, Judith van den	Apeldoorn	07.10.2011
Doorn, Jans	Assen	28.09.2009	Berflo, Henk	Dorst	12.10.2011
Quelle, Pieter	Amersfoort	03.10.2009	Berflo-van Roestel, Liesbeth	Dorst	12.10.2011
Apeldoorn, Evelien	Driewegen	13.10.2009	Hardeman, Piet	Westouter	16.10.2011
Kuyvenhoven, Cor	Driewegen	13.10.2009	Brouwer, Martien de	Haaren	17.11.2011
Wenmeckers, Gertrudis	Maastricht	06.04.2011			
Drost, Ada	Elst	31.05.2011			
Veenendaal, Lia	Elst	31.05.2011			
Umbach, Willem	Pieterburen	01.06.2011			
Umbach-Kwakman, Mieke	Pieterburen	01.06.2011			

Ook opgenomen worden in dit register? Vul het formulier op de [website](#) in en verzend dit!

Graag ontvangen wij ook een kopie van het **Testimonium** en van het **Pelgrimspaspoort**.

Je dient die kopieën te sturen naar Piet Beisterveld, Prins Willem de Zwijgerlaan 22, 3991 BR Houten.

Ook omissies of aanvullingen in het overzicht graag doorgeven aan bovengenoemd adres!

Het pad

*Zou u durven luisteren, naar verhalen die fluisteren
Over een wereld die niet is verloren, maar diep in uzelf zal worden herboren?*

*Waar processen moeten rijpen in een bewustzijn dat wil grijpen
Naar het licht in de soms donkere nacht en een werkelijkheid zo anders dan verwacht...
Wees dan gerust, want het pad dat u moet lopen, verspreidt meer licht dan u durft hopen.*



Testimonia register pelgrims per fiets december 2011

Het secretariaat bewaart kopieën van de Testimonia en Pelgrimspaspoorten. Daaruit ontnelen we deze gegevens.

Pelgrims per fiets	vertrekplaats	aankomst
Vink, Henk	Haarlem	16.06.2006
Dekker, Anneke	Haarlem	16.06.2006
Brouwer, Joop	Venlo	27.06.2007
Bakkenhoven, H.	Haarlemmermeer	11.06.2009
Blokhus, Jacobus	Zutphen	12.06.2009
Rabbers, Herman	Breukelen	21.09.2009
Lenssen, Ger	Reuver	26.05.2010
Reijnders, Antoon	Liessel	03.06.2010
Schuurman, Henk	Harderwijk	21.06.2010
Vandeweijer, Jo	Breda	01.07.2010
Hubers, Marcel	Grave	11.08.2010
Dekkers, Jim	Leiderdorp	03.05.2011
Smit, Wim	Halfweg	21.05.2011
Visschers, Hans	Schinne	30.05.2011
Visschers, Addy	Schinne	30.05.2011
Leers, Mike	Riel	08.06.2011
Elemans, Hein	St.Michielsgestel	20.06.2011
Steegstra, Klaas	Maarsen	22.06.2011
Lammertink, Engla	Maassluis	24.06.2011
Kraaij, Fran van	Utrecht	26.06.2011
Zanten, Hans van	Utrecht	26.06.2011
Dijkstra, Jacob	Beesterzwaag	01.07.2011

Pelgrims per fiets	vertrekplaats	aankomst
Mureau, Marinus	Waspik	14.07.2011
Wenmeckers, Gertrudis	Maastricht	06.04.2011
Wattimena, Lucien	Eemnes	15.07.2011
Kool, Maria	Eemnes	15.07.2011
Hermsen, Gerard	Dieren	29.07.2011
Rijneveld, Bram	Wijk en Aalburg	07.08.2011
Bourgonje, Kees	Brussel	20.08.2011
Swinkels, Kelly	't Veld	20.08.2011
Bolsius, Maria	Rotterdam	03.09.2011
Outer, Johanna van	Rotterdam	03.09.2011
Bakker, Peter	Den Helder	07.09.2011
Hommel, Tom	Ossendrecht	12.09.2011
Hommel, Loes	Ossendrecht	12.09.2011
Groen, Jan Hendrik	Beesterzwaag	13.09.2011
Jong, Hein	Noordwijk	25.09.2011
Dauwe, Paul	Chur	27.09.2011

Ook opgenomen worden in dit register? Vul het formulier op de [website](#) in en verzend dit!

Graag ontvangen wij ook een kopie van het **Testimonium** en van het **Pelgrimspaspoort**.

Je dient die kopieën te sturen naar Piet Beisterveld, Prins Willem de Zwijgerlaan 22, 3991 BR Houten.

Ook omissies of aanvullingen in het overzicht graag doorgeven

Romereis voltooid!

Na ongeveer 2000 km wandelen in 91 dagen zijn *Henk en Liesbeth Berflo* in Rome aangekomen. Uit een vraaggesprek noteren we hier het volgende. *Hoe was de tocht voor jullie ervaring?* Het was een fantastische ervaring zo drie maanden onderweg te zijn. Geen andere zorgen dan antwoord op de vragen: waar kunnen we eten, waar kunnen we slapen en hoe is de route? En elke dag was er weer een positief antwoord op deze vragen. Zo was het dus vooral genieten. *Wat heeft de meeste indruk gemaakt?* De goedheid van mensen onderweg heeft ons nog het meest gefrappeerd. Die goedheid die zich uit in het ongevraagd een goede weg wijzen, als je dreigt een doodlopende weg in te gaan, in het zomaar fruit aanbieden als je op een bankje zit te lunchen. Maar ook mensen die je aan onderdak helpen als er binnen twee uur gaans geen hotel of chambre d'hôte in de buurt is. En vooral in Italië langs de Via Francigena waar de stadjes en dorpen er trots op zijn dat ze een 'ostello' hebben in gericht voor de 'pellegrini'. Je wordt gewoon van een terrasje geplukt en gebracht naar de plek waar je kunt slapen. *Is zo'n pelgrimstocht een spirituele ervaring?* We hadden in onze route opgenomen om enkele oecumenische kloosters te bezoeken en hun dagorde van gebed een dag te volgen. Dat deden we zo in Chevetogne (België), een Benedictijns met oosterse en westerse ritus, in Grandchamp (Zwitserland), een protestants vrouwenklooster met enkele Nederlandse zusters en in Bose (Noord Italië), een oecumenisch klooster van mannen en vrouwen die celibatair zijn, maar in gewone kleding lopen, behalve in het getijden gebed. Deze pelgrimstocht bleek daarbij een metafoor voor de levensweg. *Heeft het nog meer aspecten van een metafoor?* Onze pelgrimstocht is ook nog op een andere manier een metafoor. Wij eindigden namelijk met het gevoel: 'bestemming bereikt'. *Heeft de tocht gebracht wat je ervan verwachtte?* We genoten van de natuur, van de stilte in de bergen met alleen het ruisen van het stromende water. We genoten van verrassende ontmoetingen onderweg, ook met medepelgrims. We genoten van zoveel goedheid van mensen. *Wat was voor jullie het hoogtepunt?* Er was eigenlijk geen echt hoogtepunt. Het geheel was een fantastische ervaring. En bij een mindere ervaring stelden we: "Nous sommes des pelerins, pas des martyrs". En dat is op onze verdere tocht vaak ons adagium gebleven.

Volgende nieuwsbrief: half december 2012; het magazine Omnes 5 wordt eind oktober bezorgd!



Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klik u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@pelgrims wegen.nl

