

PelgrimsommetjeNL 005 De Zaanse erfgoedroute [Noord-Holland]

Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Wandeling, 8 kilometer

Startplaats: Zaanse Schans in Zaandijk of elders op de rondwandeling, bv. P-plaats bij Lunchroom Westerveer of NS-station Zaandijk of Wormerveer.

Informatie: De Zaanse Schans behoort tot een van de grote trekpleisters voor de miljoenen buitenlandse toeristen – en dan vooral de Aziatische – die jaarlijks ons landje bezoeken. Men zou deze bestemming zonder overdrijving met een pelgrimsoord kunnen vergelijken. De blikken vol devotie en stille bewondering van de massaal toegestroomde Chinezen en Japanners die na een lange vliegreis over de aardbol eindelijk ook de aanblik mogen ervaren van onze Hollandse molentjes: dan kun je toch wel spreken van een diep-spirituele pelgrimservaring...



Bijzonder: Midden in de coronatijd passeerde ik in complete stilte dit oerhollands stukje erfgoed, tijdens een wandeling die veel meer te bieden had dan dat. Dat komt zo.

De coronacrisis maakt het reizen per trein ten behoeve van een één-of meerdaagse wandeltocht onmogelijk. Dus zocht ik naar wandelmogelijkheden dicht bij mij in de buurt en zo herontdekte ik een app die ik al een tijdje op mijn smartphone had staan, maar eigenlijk nog nauwelijks had gebruikt. De app, “Wandelnetwerk Noord-Holland” is ontwikkeld door de provincie

Noord-Holland in samenwerking met Noordhollandse gemeenten, recreatieschappen, het Landschap Noord-Holland en een hele hoop andere organisaties.

Zo liep ik in de afgelopen weken samen met mijn vrouw regelmatig met behulp van deze geweldige app een ommetje dicht in de buurt. Ofwel op de fiets of na een autotochtje van maximaal een half uur bereikten we een startpunt vanwaar we een prachtige wandeling maakten, variërend van zo'n vijf tot vijftien kilometer.



Beschrijving: De Zaanse erfgoedroute is er een in die serie. In een licht motregentje passeerden we de uitgestorven huisjes en molens van de Zaanse Schans, waar de lokale middenstand tegen beter weten in probeerde de moed erin te houden. Daarna staken we de Zaan over en ging de route door de straatjes van Zaandijk met niet alleen authentieke houten huisjes, maar ook statige stenen villa's en woonhuizen uit latere tijden. Vervolgens passeer je in Wormerveer het monumentale industriële erfgoed langs de Zaan, waar je opnieuw de Zaan oversteekt.

Dan moet je een tijdje door saaie nieuwbouw heenbijten, totdat het bij de Bartelsluisbrug weer interessant wordt en je vanaf het Noorden weer de molens van de Zaanse Schans ziet opdoemen.



De routes van het wandelnetwerk Noord-Holland zijn prima gemarkeerd met gekleurde pijltjes, op de app ondersteund door een kaartje en summiere informatie.

Door de beperkingen in het treinverkeer gingen we er met de auto heen, maar het parkeren bij de Zaanse Schans kostte wel twaalf euro. Het is dus aan te raden de auto ergens halverwege te parkeren en daar het rondje te beginnen. In normale tijden is een treinritje naar Koog-Zaandijk aan te raden.

Meer informatie vind je [hier](#)!

Nog een vraag: wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome] accounts? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl.

Dit PelgrimsommetjeNL wordt je aangeboden door Arnoud Boerwinkel.