

## PelgrimsommetjeNL 010 Het Verscholen Dorp [Gelderland]

Vereniging Pelgrimswegen naar Rome

Wandeling, 23 km, duur 4 tot 5 uur

**Start:** Veluwetransferium Nunspeet / NS-station Nunspeet. Parkeren op het Veluwetransferium, op zaterdag en zondag kan ook gebruik worden gemaakt van de *Park&Ride* naast het NS-station aan de F.A.Molijnlaan.



**Informatie:** *Het Verscholen Dorp* was een onderduikerskamp, ook wel 'Pas-Opkamp' of het Geheime Dorp genoemd. Het werd in de oorlogsjaren opgericht en bestond uit negen hutten in een zeer dicht bos, tussen Nunspeet en Vierhouten. In de periode april 1943 tot oktober 1944 hebben hier zo'n tachtig mensen een veilige schuilplaats gevonden.

**Beschrijving:** De wandeling is voor het overgrote deel gemarkeerd met groene schildjes met een wandelaartje. Waar problemen met de bewegwijzering kunnen ontstaan is in de tekst een opmerking gemaakt.

De wandeling begint rechts van het Voorlichtingscentrum op het Transferium. Via een sterk slingerend pad met korte stijgingen en afdalingen gaat het naar het viaduct van het Vennepad over de A28.

Na een kort stukje asfalt, rechtsaf het bos weer in. Als snel kom je in het voormalige park van het [Ronde Huis](#). Een ronde villa, gebouwd in 1906, en afgebroken in 1966.

Dan gaat de route naar rechts, de Plaggeweg op. In een nagenoeg rechte lijn loop je naar Vierhouten. Vlak voor Vierhouten verlaat je het bos. Tegelijkertijd wordt het asfalt lopen. Op de Nunspeterweg aangekomen, sla je links af. Bewegwijzering is hier slecht. Op de eerst driesprong loop je min of meer rechtdoor, op de tweede driesprong ga je linksaf de Tongerense weg op. Na enige tijd houdt het asfalt op en gaat de weg over in gravel, waar ook auto's mogen rijden.

Bij een omheinde speelweide rechtsaf door een klaphek en via een tweede klaphek ga je het bos weer in. Via een aantal brede paden door gevarieerd bos loop je nu naar het Verscholen Dorp.

Let op: de route loopt niet via *Het Verscholen Dorp*, maar erlangs. Wel staat er een wijzer rechtsaf naar *Het Verscholen Dorp*.

Even verder sla je links af om kort daarna weer rechts af te slaan. Dit is de Grensweg, ofschoon die naam nergens is terug te vinden. Na ruim 2 kilometer moet je rechtsaf slaan om met een aantal slingers verder naar noorden te gaan. Mocht je deze afslag missen, er is geen bewegwijzering, is er niets aan de hand. Nog een kleine twee kilometer verder pak je de route gewoon weer op. Net voor het betonnen fietspad sla je links af de heide over en langs de Waschkolk.

Het laatste deel van de route loop je eerst via zandpaden door het Zandenbos. Na het oversteken van de A28, loop je het laatste stukje minder heuvelachtig als het eerste stuk aan het begin van de route.

**Bijzonder:** je wandelt na het drukke Transferium door de stille bossen van de Veluwe.

**Opmerkingen:** Wanneer je wild wilt zien (wilde zwijnen, reeën of herten) kun de route beter in omgekeerde volgorde lopen, maar dan is de bewijzering nutteloos en

Stil

Wees stil  
Want niemand  
mag je horen

wees stil  
ondergedoken  
kind

je naam je huis  
heb je verloren

zorg dat men niet  
je lichaam vind

Ida Vos

zul je volledig op GPS moeten lopen. De track voor deze wandeling kun je **hier** downloaden! Een kaart vind je **hier**!

Horeca vind je onderweg alleen in Vierhouten. In de aangegeven richting na ongeveer 6 km, in tegengestelde richting na 17 km.

**Nog een vraag:** wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome] accounts? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar [pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl](mailto:pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl).

*Dit PelgrimsommetjeNL wordt je aangeboden door Peter Molog*