

Huiskamerbijeenkomst Regio Ede op 27 januari.
Hans en Hermine Wilmink
Bennekom, januari 2018

Om kwart voor drie belde Gerda bij ons aan. 'Ooh, ik ben wel wat te vroeg! Ik kom uit Ede en ben met de fiets, dus op tijd weggegaan.' 'Dat is helemaal niet erg, jij ben van harte welkom', antwoordde ik. Wij gingen naar binnen en liepen naar de grote keukentafel. Gerda legde haar boekjes op tafel. Een franciscaanse voetreis van Kees Rodenburg, en natuurlijk haar eigen boek met foto's van eerdere pelgrimstochten. Gerda, dik in de zeventig, vertelde honderduit over de franciscaanse voetreis die zij nog niet zo lang geleden liep. En dan het prachtige Assisi. Zij kwam in Rome en een vriendin van haar haalde haar over om een stukje Via Appia te lopen naar het zuiden. Nu is het plan om samen met haar van Rome naar Bari te lopen, en daarna verder naar Jeruzalem.

De andere deelnemers van dit 'Regio Ede huiskamerproject' waren inmiddels ook binnen. Wij waren met ons zessen, deze zaterdag, de 27^{ste} januari. Wij hadden iedereen bij ons thuis uitgenodigd. Een deelnemer had zich vanwege groep afgemeld. Het Jeruzalem onderwerp liet ons niet los. Via Turkije? Er werd geopperd dat je via Kreta en Cyprus zou kunnen gaan. Dat deden de mensen vroeger ook.

Wij deden het rondje: wat heb je gelopen, wat ben je nog van plan. En het gesprek liep verder. Het was alsof wij een groot kleed aan het borduren waren. Waarom wandelen wij zo graag? Tips over rugzakken, wat neem je mee, schoenen, ondergoed.... Drinken onderweg. Het gebruik van GPS en waar vind je de routes voor bijv. de via Francigena. Ook tegenslagen, teleurstellingen en slecht weer onderweg.

De tijd vloog voorbij. Mooie gesprekken. Na afloop ervoer iedereen deze huiskamerbijeenkomst als zeer zinvol. Maar wij planden geen nieuwe bijeenkomst. Wij vermoeden dat aan het einde van dit jaar vanzelf weer behoefte ontstaat om weer met elkaar om de keukentafel te zitten.

