

OMNES

MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



■ 1

Ontmoetingen zijn de kern van pelgrimages

Pauline Zwemmer

■ 16

In de voetsporen van Emo en Menko

Fokko Bos

■ 20

Pelgrimsonderkomen van de maand

Ruud Bruggeman



03

OKTOBER 2011

PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



Pelgrim blijven

door Ben Teunissen, eindredactie

In je handen heb je al weer nummer drie van ons magazine! Met veel plezier heeft de redactie gewerkt aan het bij elkaar brengen van informatie, wetenswaardigheden en ervaringen van wat ons, pelgrimerende Romegangers, bezig houdt. We kozen voor het thema Ontmoeting onderweg, omdat dit aansluit bij de invulling van het programma van onze ledendag op 12 november a.s. in Houten.

Wellicht heb je ook in de afgelopen weken afleveringen van het programma 'De Weg naar Compostela' (VRT1) gezien. Pelgrim Arnout Hauben deed daarin op zijn specifieke manier verslag van zijn toevallige, verrassende, maar ook bevreemdende ontmoetingen met de plaatselijke bevolking, passanten en andere pelgrims. Mede door zijn karakter en het werken met een handcamera bracht Arnout de gevoelens zoals verlangen, heimwee, passie en onthaasting op een indringende manier in beeld. Het avontuur van een pelgrim is zijn weg met alles wat hij daar tegenkomt. En daarbij hoort natuurlijk de ontmoeting met jezelf, met de ander, maar ook met het spirituele onderweg zijn. Thomas Quartier stelt in het artikel hiernaast dat je jezelf niet kan tegenkomen, als je geen andere mensen tegenkomt.

Ieder van ons kan zo een of meer anekdotes oproepen van deze kern van het pelgrimeren. Zelf bewaar ik bijzondere herinneringen aan de pelgrimage van Siena naar Rome in 2010: meepelgrimerende vrienden

hadden contacten met een kloosterling van de orde van de Augustijnen, en tot onze verrassing kregen we enkele nachten een gastvrij onthaal in het Convento Santa Monica, dat naast het Pietersplein bleek te liggen. Onze gastheer Jan Pieter OSM gaf ons een rondleiding en samen bezochten we een dienst in hun moderne kapel. Over en weer kwamen bij de maaltijden de verhalen: onze ervaringen als pelgrims, zijn bezigheden als kloosterling in verre oorden. Bij het afscheid verlieten we toch een beetje gelouterd de prachtige plek van het klooster dat de naam draagt van de Augustines Monica. En door het koesteren van de herinneringen aan deze bijzondere tocht bleven we eigenlijk onderweg: we pelgrimeren eigenlijk nog iedere dag!

Hopelijk vind je in dit derde magazine van de Omnes weer voldoende inspiratie. Onze jubilerende zustervereniging is al toe aan nummer 90 van hun Jacobsstaf. Maar zover zijn wij (gelukkig) nog lang niet! Want er is nog veel pelgrimswerk dat op ons pad komt, te verrichten. Veel leesplezier!



van de redactie

in dit nummer ■ ■ ■

- 1** Ontmoetingen zijn de kern van pelgrimages
- 5** Je ziel tegenkomen
- 6** Hotelengelen
- 8** Een super ervaring
- 9** Column

- 10** Ledendag Houten
- 12** Fietsen naar Rome
- 15** Wallfahrt nach Vierzehnheiligen
- 16** In de voetsporen van Emo en Menko

- 19** Jubilerende zustervereniging!
- 20** Pelgrimsonderkomen van de maand
- 21** Met vleugels aan zijn voeten