

OMNES



MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



■ **1**
Tot bloei komen tijdens het wandelen

Sabrina van den Berg

■ **8**
Kluizenarijen in het Rieti-dal

Leo Baeten

■ **13**
Hoogtepunten en dieptepunten

Arnoud Boerwinkel



08

MAART 2014

PELGRIMSWEGEN NAAR ROME



Jong en oud op de pelgrimsweg

door

Ben Teunissen, eindredactie

'Rond half tien 's avonds ging aarzelend de deur van de refugio verder open. Een jong stel, hoogstens begin twintig, verscheen aan het bureau om te vragen of ze konden overnachten. Hij droeg een rugzak en zij een soort weekendtas. Beiden waren excentriek gekleed, niet direct een uitrusting die past bij trekkers of pelgrims.' Zo begint een hoofdstuk in het boek *Spiritueel pelgrimeren* van Inge van der Zanden. Zij beschrijft een van de vele bijzondere ontmoetingen die ze tijdens het herbergieren op een van de vele pelgrimsroutes had meegemaakt. Jonge mensen op de pelgrimswegen lijken soms een uitzondering, maar toch zijn ze er in groten getale. Natuurlijk beleven zij hun tocht op een geheel andere wijze dan de grotere groep vijftigers en zestigers. Maar het tot bloei komen tijdens het wandelen, lijkt voor jong en oud toch soms een probleem. Daarom belichten we in dit nummer enkele bijzondere ontmoetingen, waarbij Celine Roesthuis en Sabrina van den Berg de leeftijdscurve aardig in evenwicht brengen met de artikelen 'Een eind weg wandelen' en 'Hoogtepunten en dieptepunten'.



We doen er ook nog een snufje 'pelgrimstechniek' bij over het bloggen en ook hebben we Leo Baeten zijn kennis en ervaringen met ons laten delen. In de Nieuwsbrieven 19 en 21 kon je de eerdere artikelen van zijn hand lezen. In deze serie kunnen onze lezers proeven aan plaatsen waar de herinneringen aan Franciscus van Assisi nog zichtbaar zijn. In dit magazine Omnes tref je meer informatie over andere kluisenarijen. We hopen dat je in dit nummer weer iets van je gading kunt vinden. En staat er een pelgrimstocht op stapel dan wensen we je een behouden reis. Voor de thuisblijvers citeren we Inge van der Zanden graag nog even: *'Het leek ons als hospitaleros verstandig om toch maar door te vragen. De jongelingen bleken uit Duitsland te komen en waren ongeveer een half jaar onderweg. Beiden waren inderdaad in het bezit van een pelgrimspas vol mooie stempels. Op de vraag waarom ze zo laat waren, kwam als antwoord dat het zo mooi was en zo vredig buiten!'*. We wensen iedereen een mooie zomer en fantastische wandelingen, al of niet pelgrimerend.

van de redactie

redactie@pelgrimswegen.nl

Is uw emailadres gewijzigd? Geef dit s.v.p. door aan ledenadministratie@pelgrimswegen.nl

in dit nummer ■ ■ ■

1 Tot bloei komen tijdens het wandelen *Sabrina van den Berg*

4 Jeugd ervaringen *Ruud Bruggeman*

8 Kluisenarijen in het Rieti-dal
Leo Baeten

10 Een blog bijhouden *Arnold Spijker*

11 Een eind weg wandelen *Albert Beekes*

12 Alle paarden hebben aan de wedstrijd deelgenomen... *Luc Gregoir*

13 Hoogtepunten en dieptepunten
Arnoud Boerwinkel

16 Doorlopend filosoferen
Ruud Bruggeman

17 Pelgrimeren is het nieuwe
langeafstandswandelen *Fokko Bos*