

VAN DE REDACTIE...

Dames en anderen verleidingen

door *Arnoud Boerwinkel*



*'Oh ja, in de voetsporen van Bertus Aafjes?'.
Hoe vaak heb ik dat niet te horen gekregen als ik vertelde dat ik naar Rome was gelopen.*

U ook waarschijnlijk, of u nou de tocht al achter de rug heeft of nog voor de boeg.

Wandelen naar Rome = Bertus Aafjes. Dat gold althans zeker voor de "eerste generatie" naoorlogse romegangers die vanaf de jaren tachtig zuidwaarts liepen. Zowel Pieter Quelle als Herman Post had ooit een ontmoeting met de grote dichter, de eerste in 1966, de ander in 1984. Bij beiden legde het de basis voor hun grote droom: ooit ook een keer naar Rome lopen. Beide heren vertellen u in dit nummer van OMNES hun verhaal.

Voor de huidige generatie romegangers lijkt Aafjes als inspiratiebron van minder betekenis. De meesten lopen niet zozeer in de voetsporen van iemand anders, als wel hun eigen zoektocht. Daarin lijkt het vaak te draaien om de behoefte de eigen grenzen te ontdekken en zichzelf opnieuw "tegen te komen" na een soms heftige periode van zorgen voor anderen. Dat althans valt op te tekenen uit de verhalen van de zes dames die de afgelopen jaren te voet of op de fiets naar Rome ver trokken. In deze Omnes leest u het eerste artikel uit een korte serie van drie over het groeiend aantal vrouwen dat in hun uppie - of slechts in het gezelschap van een trouwe viervoeter - de stoute schoenen aantrekt.

In dit nummer nog een nieuwe serie die start met twee artikelen. De redactie meent aan een behoefte te voldoen wanneer we u informeren over andere routes met een pelgrimskarakter die u na het bereiken van "De Heilige Stad" aan de wandel kunnen houden. Zo verdiepte Ruud Bruggeman zich in de Olavs trail, een oude pelgrimroute dwars door het langgerekte Noorwegen. En Luc Gregoir schrijft over de Waldenzer route, weliswaar geen pelgrimstocht, maar wel een met religieuze wortels.

De kerken worden steeds leger; de pelgrimspaden steeds voller. Die constatering vormde voor de redactie een aanleiding in gesprek te gaan met de man die zelf naar Rome fietste en daarna een boek schreef over de secularisatie (ontkerkelijking). Hans Boutellier is zijn naam en zijn boek zoekt antwoorden op de vraag of we er, nu we (bijna) met z'n allen niet meer in God geloven met elkaar een zootje van hebben gemaakt. Tijdens zijn fietstocht heeft hij in ieder geval aan den lijve ervaren hoe in het "vervuld" zijn van iets groots en ongrijpbaars als de schoonheid van de natuur de verleiding schuilt om in God te geloven. Toch is hij er niet voor gewicht. Herkent u die verleiding...?

Ik wens u – namens de gehele redactie – veel leesplezier.

En aarzel niet uw commentaar of suggesties voor verbetering te sturen naar redactie@pelgrimswegen.nl

in dit nummer o.a.

3 'Eigenlijk voel ik me nergens zo veilig als op een pelgrimroute...'

Door Arnoud Boerwinkel

6 Pelgrimeren naar andere bestemmingen, Olavs trail

Door Ruud Bruggeman

12 Dag Eén, column *door Klaas van der Veen*

18 De Grenzelozen van Jac Geurts, boekbespreking *Door Arnold Spijker*

21 Bloembollen en risotto, natuur langs de route *Door Titia Meuwese*