



OMNES 13

OKTOBER
2016



MAGAZINE VAN DE VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME

■ **18** Het RoSa-project:
Fietsen naar Rome én
Santiago

■ **4x** Pelgrimeren met een
missie: Gesponsord
lopen of fietsen voor
een goed doel.

■ **1** Nieuwe Pelgrims-
bestemmingen

VAN DE REDACTIE...

Over de grenzen heen...

door *Arnoud Boerwinkel*

Een groot project als wandelen of fietsen naar Rome kent verschillende fases. Eerst ontwikkelt zich het idee als een zaadje, dat langzaam uitgroeit tot kiemplantje. En dan komt het plantje boven de grond en voordat je het weet is het een serieuze plant. Dat is het moment waarop je het zeker weet: ja, ik ga het doen! Dan voed je het plantje met concrete uitvoering en invulling van de details en maak je keuzes rondom de route, de bagage, de uitrusting, de overnachtingen, enzovoort. Je praat veel met ervaren pelgrims en je krijgt er steeds meer zin in. Dat is de fase van de voorpret.

Als ik terugdenk aan de voorpret-fase van mijn eigen tocht van 2012, kan ik me daarvan vooral herinneren dat ik me heilig voornam m'n tocht te laten sponsoren ten behoeve van een goed doel? Maar het bleef bij een voornemen, want welk doel moest dat dan zijn, hoe moet ik dat aanpakken, wat komt er allemaal bij kijken? Tegelijk had ik mijn handen vol aan massa's andere voorbereidende handelingen. Zo herinner ik me dat ik urenlang routeboekjes stond te kopiëren, daarvan pakketjes maakte met adressen van postkantoren op mijn route, zodat het thuisfront ze –na een signaal van mij– op de post kon doen.

Kortom: dat prachtige voornemen om mijn tocht in dienst te stellen van dat schone ideaal, het kwam er uiteindelijk niet van.

Gelukkig zijn er mensen die zich niet laten afschrikken door de extra druk op hun schouders die zo'n besluit onvermijdelijk met zich meebrengt. In dit nummer

zetten we vier van hen in het zonnetje: Wim van Miltenburg, Erica van Dongen, Karel Loete en Hanny Morsink. Onder de noemer "Pelgrimeren met een missie" leest u hun overwegingen en ervaringen, verspreid over verschillende pagina's door dit nummer. Als u ook met zo'n plan loopt en niet weet hoe het aan te pakken: lees hun verhaal. En wilt u met hen in gesprek? De redactie bemiddelt graag bij het contact. Eén tip van de sluier alvast: www.justgiving.nl is de site voor crowdfunding voor het goede doel! Barstensvol waardevolle tips.

Verder staat dit nummer in het teken van "de grens", het motto van onze jaarlijkse landelijke informatie- en ontmoetingsdag. Grenzeloos Pelgrimeren is het thema van deze dag en Jac Geurts is de hoofdspreker. Met hem kunt u in dit nummer al kennismaken door middel van een interview en een passage uit zijn boek *De grenzelozen*. Maar u leest ook een verhaal van Arnold Spijker die bij Limburg de grens overstak en een meerdaagse wandeltocht ondernam naar een klein pelgrimsoord in de Duitse Eiffel. En wat te denken van het verhaal van Gerrit de Vries, die op de fiets vele grenzen passeerde om in één zomer zowel Rome, alsook Lourdes en Santiago te bezoeken?

Kortom: een grenzeloos nummer! Ik wens u veel leesplezier.



En aarzel niet uw commentaar of suggesties voor verbetering te sturen naar redactie@pelgrimswegen.nl

in dit nummer o.a.

1 Op zoek naar het graf van Petrus en Paulus, door Luc Gregoir

24 De kerk van Vlaanderen in Rome
door Leo Baeten

15 Vrouwen alleen op pad, deel twee
door Arnoud Boerwinkel

28 Programma Ontmoetingsdag
19 november